

Nadenken over nalaten:

Verre Naasten in uw testament

Geloof delen wereldwijd: blijf meebouwen aan de groei van Gods wereldwijde kerk

In meer dan 25 landen wereldwijd ondersteunt Verre Naasten - met en namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) - lokale kerken met kennis, mensen en financiële middelen. Om kerken daar te ondersteunen het geloof te delen, in woorden én daden. En dat werkt: onder Zijn zegen mag Gods wereldwijde kerk groeien, bijvoorbeeld op Papoea, in Benin en in India. Prachtig: wat is het bemoedigend én inspirerend om je te verwonderen over de bouw van Gods wereldwijde kerk! Voor het zendingswerk is - naast voortdurend gebed - ook geld nodig. Nu én in de toekomst. In deze brochure staan een aantal zaken op een rij rond nalaten aan Verre Naasten. Om - ook als u er niet meer bent - te blijven bouwen aan Gods kerk. Totdat Jezus terugkomt...

1 Over Verre Naasten

2 op de 3 mensen wereldwijd kent Jezus niet

God maakt zich in de Bijbel bekend als een God, die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs Zijn Zoon Jezus om de wereld te verlossen. Toch kent 2 op de 3 mensen wereldwijd Jezus niet! Zending (mission) mag gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks. Gedreven door Jezus' opdracht en ons verlangen het geloof te delen mogen wij, in woord en daad, Gods liefde bekendmaken. Zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie van Jezus bevrijdt, dat God regeert en daarom willen leven tot Zijn eer.

Geloof delen wereldwijd

Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun mission-werk wereldwijd. Inmiddels ondersteunt de GKv programma's van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd, in samenwerking met Verre Naasten. Dit zijn programma's waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, het geloof willen delen, in woord en daad! Het gaat daarbij om zes 'soorten' programma's:

1. Kerkelijk opbouwwerk
2. Evangelisatie door lokale kerken
3. Diaconale projecten
4. Training
5. Noodhulp
6. Evangelisatie via media

Deze programma's ondersteunen we met (vak)kennis, mensen en financiële middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw (bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende kerken/organisaties) voor ons een belangrijk speerpunt. Daarom investeren we vooral in mensen (door training en opleiding). Zo willen we ervoor zorgen dat - in afhankelijk van onze Heer - het bereik, het effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is!

Belangrijk: betrokken achterban

Daarnaast is de betrokkenheid van onze achterban in Nederland een belangrijk aandachtspunt: we mogen ons al jarenlang gedragen weten door gebed én giften uit onze achterban, door mensen zoals u. Zo maakt u, samen met Nederlandse broers en zussen het mission-werk in het buitenland mogelijk.

Om die betrokkenheid te behouden en te versterken, investeren we in voorlichting en communicatie over het mission-werk. Voor jong en oud!

Resultaten

De afgelopen jaren hebben we wereldwijd prachtige resultaten mogen zien van het werk. Groeiende kerken, enthousiaste evangelisten die het geloof delen, volop luisteraars naar radioprogramma's en praktische leiderschapstrainingen die hun vruchten afwerpen. En tegelijk prachtige diaconale projecten van onze zusterkerken, zoals voedsel- en gezondheidsprogramma's voor minderbedeelden op het platteland. Of juist in de grote stad. We zien dat, onder Zijn zegen, lange-termijn-investeringen vruchten afwerpen. En dat motiveert en bemoedigt ons om door te gaan. Op onze website www.verre-naasten.nl kunt u er meer over lezen. Desgewenst komen we u er graag meer over vertellen: neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken!

2 Verre Naasten in vogelvlucht

Vanaf 1944	Zending is een taak van elke lokale Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv), waarbij kerken in een regio samenwerken om zendelingen naar het zendingsveld te sturen. Ds. M.K. Drost was de eerste GKv-zending en o.a. Enschede, Groningen, Drachten en Spakenburg fungeerden als zendende kerk. Hulpverlening op de zendingsvelden, zoals onderwijs, voedselvoorziening en gezondheidszorg, valt daarbuiten en wordt gedaan door de particuliere organisaties Mesoz, Meschobor, Vrouwenhulp en stichting Hulp aan Verre Naasten.
1979	De organisaties Mesoz, Meschobor, Vrouwenhulp en stichting Hulp aan Verre Naasten worden één: Vereniging De Verre Naasten.
1979-1999	Zending en hulpverlening (woord en daad) worden op het zendingsveld steeds meer met elkaar verbonden. In veel kerken wordt de structuur daarop aangepast. Kerkleden blijven op de hoogte van het zendingswerk via het zendingsblad Tot aan de einden der aarde.
1992	De Verre Naasten organiseert - samen met alle Zendende Instanties - de eerste editie van de DVN-dag in Dierenpark Amersfoort. Tot aan 2010 volgt elke 2 jaar zo'n landelijke DVN-dag (10 edities), waarbij duizenden kerkleden elkaar ontmoeten (o.a. in Dalfts en Bunschoten-Spakenburg en Rhenen).
1999	De Generale Synode (GS) van Leusden besluit, naar aanleiding van de ontwikkelingen op het zendingsveld, tot één deputaatschap Zending en Hulpverlening. Dit deputaatschap krijgt de opdracht om zich te verbinden met deputaten Institute of Reformed Theological Training (IRTT) en de vereniging De Verre Naasten.
2002	Deputaten Zending & Hulpverlening gaan samen met IRTT en Vereniging De Verre Naasten. Zij gaan samen verder als deputaten Zending, Hulpverlening en Training, met als uitvoerende orgaan: stichting De Verre Naasten.
2006	Het aantal landen waar De Verre Naasten programma's en projecten van lokale kerken en organisaties steunt, groeit. In 2006 is De Verre Naasten actief in 17 landen.
2008	Op Papoea en in Nederland wordt het 50-jarig jubileum van het zendingswerk op Papoea uitgebreid gevierd.
2010	De Verre Naasten neemt de mediaprojecten van Emission (voorheen: Gereformeerde Omroepvereniging) over. Daarmee maakt steun voor radio-evangelisatie in o.a. Oost-Europa, Suriname en India onderdeel uit van de steun die De Verre Naasten biedt aan buitenlandse kerken.
2010	Samen met kerken in Noord- en Zuid-Holland steunt De Verre Naasten de gereformeerde kerk in Benin. In 2010 wordt de eerste Beninse predikant bevestigd.

Vanaf 2012	In 27 landen ondersteunt De Verre Naasten programma's en projecten van bijna 50 partners (lokale kerken en christelijke organisaties).
2014	In september wordt een landelijk samenwerkingsverband opgericht voor zending en hulpverlening (= mission) vanuit de GKv, met als ondersteunende organisatie Verre Naasten. De missie van dit samenwerkingsverband luidt: geloof delen wereldwijd, in woorden en daden!

3 In drie stappen Verre Naasten in uw testament

Overweegt u Verre Naasten te laten delen in uw nalatenschap? Leg dan uw wensen vast in een testament. Een testament laten opmaken is eenvoudig. Volg deze 3 stappen:

1. Bepaal eerst of u Verre Naasten wilt begunstigen met een legaat, of wilt benoemen tot (mede-)erfgenaam.
2. Overleg met een notaris over uw wensen.
3. Onderteken het door de notaris opgestelde testament.

Stap 1: Erfenis of legaat?

U kunt Verre Naasten een legaat toekennen, of benoemen als (mede-)erfgenaam. In het eerste geval ontvangt Verre Naasten uit uw erfenis een bepaald goed, bijvoorbeeld een bedrag, onroerend goed (een huis), een effectenportefeuille of een schilderij. Wanneer u Verre Naasten benoemt als een van uw erfgenamen, dan bepaalt u zelf voor welk percentage Verre Naasten in uw nalatenschap deelt.

Verre Naasten zal als legataris of erfgenaam uw legaat of (een deel van) uw nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden. Dat betekent dat de schulden niet hoger mogen zijn dan wat de nalatenschap netto opbrengt.

Stap 2: U regelt uw testament bij de notaris

Een testament laat u opmaken bij de notaris. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris uw wensen. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. Hij/zij vertelt u wat in uw situatie het beste is. Als u geen testament laat opmaken, dan bepaalt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Zonder testament komt uw familie als eerste in aanmerking voor uw nalatenschap. Heeft u geen bloedverwanten (meer), dan gaan al uw bezittingen naar de staat. Als u zélf wilt bepalen wat er gebeurt, is het dus belangrijk dat u in elk geval een testament laat opmaken. U legt er uw persoonlijke wensen mee vast. Verandert u later van gedachten, dan kunt u uw testament altijd wijzigen.

Stap 3: Een testament opmaken: zo eenvoudig is dat

Nadat u uw wensen kenbaar heeft gemaakt, stelt de notaris een ontwerptekst voor u op. Dit ontwerp van uw testament ontvangt u per post, samen met een toelichting. Bij een volgende afspraak kunt u de tekst samen

doornemen en eventueel nog wijzigingen aanbrengen. Is uiteindelijk alles naar wens, dan kunt u het testament ondertekenen. U krijgt een afschrift thuisgestuurd.

Een notaris bij u in de buurt

Een afspraak met een notaris is zo gemaakt. Kijk op www.notaris.nl voor een notaris bij u in de buurt of bel met de Notarislijn op 0900 - 346 93 93 (€ 0,80 per minuut). Tip: in het notariaat gelden geen vaste tarieven, vraag daarom vooraf altijd een offerte. Uitgebreide informatie kunt u ook vinden op www.notaris.nl.

4 Fiscaal voordelig nalaten aan Verre Naasten

Verre Naasten is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom hoeven wij geen erfbelasting (tot voor kort successierecht) te betalen. Heeft u vragen over de belasting? Uw notaris praat u graag bij.

Geen erfbelasting: een rekenvoorbeeld

Stel, u benoemt Verre Naasten tot erfgenaam. Dan delen wij voor eenzelfde percentage mee in uw nalatenschap als uw eventuele andere erfgenamen. Als u bijvoorbeeld ook een neef en een nicht tot erfgenaam heeft benoemd, dan zijn er dus drie erfgenamen. Die ontvangen dan elk een derde deel van uw nalatenschap. Bij een nalatenschap van € 30.000,- ontvangen de drie erfgenamen dan elk € 10.000,-. Voor de neef en de nicht (familieleden in de vierde graad) geldt voor dit bedrag een belastingtarief van 30%. Dit betekent dat zij € 3.000,- aan belasting moeten afdragen. Verre Naasten betaalt 0% belasting en beschikt dus over het volledige bedrag uit uw nalatenschap om in te zetten voor geloof delen wereldwijd.

De executeur van uw testament

Bij het opstellen van uw testament kunt u iemand aanwijzen die uw nalatenschap afwikkelt, de executeur. Dat kan een familielid zijn, maar ook een bekende of de notaris. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om Verre Naasten als executeur te benoemen. Neem voor meer informatie contact op met Dineke de Jong via 038 - 4270 413 of d.dejong@verrenaasten.nl.

Fonds op naam

Wilt u dat uw nalatenschap concreet wordt besteed aan bijvoorbeeld een specifiek project? Dan kunt u overwegen een fonds op naam op te richten. U bepaalt dan zelf de naam, de doelstelling, het bedrag en de looptijd. Voor een fonds op naam geldt een minimum beginvermogen. De kosten voor het instellen van een fonds op naam, waaronder de notariskosten, worden daarbij voor rekening genomen door Verre Naasten. Uw notaris vertelt u graag meer over de mogelijkheden en voorwaarden. Met ons kunt u overleggen over het type project waarvoor u kunt kiezen. Het is ook mogelijk om zo'n fonds op naam al tijdens uw leven op te richten.



Persoonlijk advies

Verre Naasten opnemen in uw testament is waarschijnlijk geen beslissing die u zomaar neemt. Wij begrijpen dat u zich vooraf goed wilt informeren over de besteding van het geld, hoe u het beste uw testament opstelt en gebruikmaakt van de belastingvoordelen. Daarom geven wij u graag uitgebreid advies en informatie. Mocht u daar prijs op stellen, dan kunt u ook geheel vrijblijvend een persoonlijk gesprek aanvragen: bij u thuis of telefonisch. Neemt u hiervoor contact op met mevrouw Dineke de Jong, via 038 - 4270 413 of d.dejong@verrenaasten.nl.

Het spreekt vanzelf dat Verre Naasten strikt vertrouwelijk en met respect omgaat met informatie over uw nalatenschap.

- geloof delen wereldwijd -

Verre Naasten - Postbus 499 - 8000 AL Zwolle - 038 4270410 - info@verrenaasten.nl -

www.verrenaasten.nl - IBAN: NL31 INGB 0000 363600