



BID • BOUW • GEEF

voor betere zorg aan mensen
met een beperking in India

Leespreek bij Biddag voor gewas en arbeid 2022

Tekst: 2 Kor. 5 : 16-17 - 'Leren kijken' door ds. Koos Tamminga, Meppel

Geliefde broers en zussen, gemeente van Jezus Christus,

[1] Je kunt maar zo om Jezus heen kijken. Je herkent dat vast wel, dat je in je leven soms weinig met Jezus bezig bent en zo 'om hem heen kijkt'. Vandaag is het biddag, een moment om heel ons leven, alles wat we nodig hebben, in gebed bij God te brengen, in Jezus' naam. En tegelijk kan de afstand tussen jouw dagelijks leven en Jezus enorm groot zijn. Het leven gaat zijn gangetje en dat lijkt eigenlijk best prima te gaan zo onder Jezus. Dan kijk je eigenlijk om Jezus heen.

Paulus schrijft in de tekst die we net gelezen hebben over nog een andere manier van 'om Jezus heen kijken'. Hij zegt dat hij vroeger naar Jezus keek en Hem beoordeelde *met aardse maatstaven*, met ogen van deze wereld zeg maar. Niks mis mee, zou je zeggen. Jezus was toch een mens? Toch zegt Paulus dat je eigenlijk om Jezus heen kijkt als je alleen maar met ogen van deze wereld kijkt.

Het is heel gemakkelijk om de kern te missen van het verhaal van Jezus. Paulus weet dat uit ervaring. Hij had de volgelingen van Jezus vervolgd omdat hij Jezus verkeerd inschatte. Zijn aardse ogen moesten eerst worden verblind voordat hij pas echt zag wie Jezus was.

Jezus werd op aarde continu verkeerd ingeschat, bijvoorbeeld door die mensen die Hem het ene moment nog als koning binnenhaalden in Jeruzalem en een week later riepen dat Hij gekruisigd moest worden. Of door zijn familie, die Jezus op den duur kwamen opzoeken omdat ze dachten dat Hij gek was geworden.

Je kunt kennelijk met Jezus in aanraking komen en Hem totaal verkeerd inschatten. Hem wel zien en tegelijk om Hem heen kijken. Je kunt denken dat hij gevaarlijk is, zoals Paulus. Of gek, zoals zijn familie. Of een zwakke koning die zijn belofte van bevrijding niet waarmaakt en daarom net zo goed aan een kruis kan...

Natuurlijk kennen wij in 2022 het hele verhaal. Wij zullen die fout niet maken, om Jezus verkeerd in te schatten. Toch?

Of missen wij misschien toch ook gemakkelijk de kern? Denken we met onze aardse ogen alleen aan die Jezus die toen en daar leefde in een land hier ver vandaan. En vergeten we dat

Hij nú leeft. Leven met Jezus is meer dan alleen weten wat Hij ooit eens deed. Het is in je leven steeds weer ontdekken wat Hij ook nu nog doet. Het is diep onder de indruk komen van zijn liefde en je kijk op de wereld om je heen laten vormen door Hem. Het is met nieuwe ogen naar Hem kijken. Doe je dat niet, **dan kun je maar zo om Jezus heen kijken**

[2] en ook de mensen om je heen niet op waarde schatten. Want wie niet met nieuwe ogen leert kijken naar Jezus, die heeft ook geen oog voor Zijn broers en zussen. En dan komt het opeens erg dichtbij.

Vraag je zelf eens af: op wat voor manier oordeel ik eigenlijk over een ander? Blijkt uit mijn oordeel dat ik met nieuwe ogen kijk naar de mensen om mij heen? Zie ik in hem of haar het beeld van God, een geliefd kind van Hem, iemand die net als ik mag leven van Gods genade? Of ben ik genadeloos in mijn oordeel en zie ik niets van Gods liefde terug in een ander?

In de brieven aan de Korintiërs speelt dit thema een belangrijke rol. We weten bijvoorbeeld dat in de gemeente in Korinthe niet goed naar elkaar werd omgekeken wanneer er gezamenlijk werd gegeten en het avondmaal werd gevierd. Wie arm was had weinig, wie rijk was had veel. Net zoals het er buiten de kerk aan toe ging. En ook Paulus zelf had het als prediker niet gemakkelijk met de gemeente in Korinthe. Hij moest zijn best doen om geaccepteerd te worden. Mensen vonden hem niet aansprekend genoeg en waren niet erg van hem onder de indruk. Daarom zie je Paulus in de brieven aan deze gemeente zichzelf ook vaak verdedigen, wat dan bijna een beetje arrogant kan overkomen.

Gods weg is vaak een andere dan de weg die wij zouden kiezen met onze aardse ogen. Denk maar aan Jezus, om wie wij zo gemakkelijk heen kijken. Of aan die bekende voorvader van Jezus: koning David. Toen Samuël erop uit werd gestuurd om hem te zalven geloofde hij het eerst ook niet: is dít de koning die God voor zijn volk heeft gekozen? Samuël zelf zou hem er niet hebben uitgepikt...

Het is dus zeker niet vanzelfsprekend om de wereld om je heen te zien in Gods licht. Blijf je kijken met je aardse ogen, **dan zal je ook de mensen om je heen niet op waarde weten te schatten.**

[3] Maar Jezus' sterven en opstanding dwingen je ertoe jouw oordelen nog eens tegen het licht te houden.

De reden dat Paulus ons aanspoort met nieuwe ogen te kijken, vinden we in vers 14 en 15. Het gaat om de liefde van Christus. Dat is Paulus' motivatie. En die liefde zie je bewezen worden in wat Jezus deed. Paulus vindt dat zo bijzonder dat hij er een hele ingewikkelde zin aan wijdt: *"omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor*

zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. "Echt leven, zegt Paulus, is leven voor Jezus, die zijn leven voor jou gaf en weer opstond uit de dood. Als je daar omheen leeft, ben je eigenlijk dood. Alle mensen zijn gestorven, zegt Paulus, maar leven weer wanneer zij leven voor Hem.

In Jezus' sterven en opstanding zie je dat God zijn weg gaat op een manier die voor ons onnavolgbaar is. Hij kiest kennelijk voor David en niet voor één van de sterkere broers. Hij kijkt naar het hart en voorbij het uiterlijk. Hij brengt verzoening en bevrijding door een stervende man aan een kruis en niet door een koning die de macht overneemt.

Als God zó werkt, dan moet je dus wel anders gaan kijken naar de wereld om je heen. Dan moet je je misschien minder druk maken om de buitenkant, om de getalletjes en het grote geld. Dan moet je daar in ieder geval niet je prioriteiten gaan stellen.

Jezus vertelt ons over 100 schapen, waarvan die ene verdwaald was geraakt. Hij vertelt ons over tien muntstukken, en dan zoeken naar dat ene muntje dat je kwijt bent. Hij vertelt ons over een schoft van een zoon die niet bepaald economisch omsprong met het geld van zijn vader en toch met open armen werd verwelkomd. Jezus vertelt ons dat er in de hemel feest wordt gevierd om één klein en dom mensje die de weg naar God weer heeft gevonden.

De weg van God is niet die van macht en van geweld. De weg van God is niet die van slimigheid en het grote geld. Beoordeel elkaar niet op dat soort dingen. Maak geen keuzes op basis van dit soort argumenten. Laat je prioriteitenlijstje voor komend seizoen hier niet door bepalen. Want **Jezus' sterven en opstanding dwingen je ertoe jouw oordelen nog eens tegen het licht te houden.**

[4] Ga daarom het werk van God ontdekken in jouw leven en dat van anderen.

Je bent een nieuwe schepping wanneer je leeft met Jezus, zegt Paulus. Er is écht iets veranderd. En dat gaat niet vanzelf, het is scheppingswerk. God zit daar dus achter. Als je dat beseft, dan verandert er iets: je gaat op een andere manier kijken en je ziet God aan het werk.

Dat maakt de wereld mooi. Onvoorstelbaar toch, dat God zich echt laat zien in jouw eigen leven en dat van mensen om je heen. Onvoorstelbaar dat God zich liet zien in Jezus Christus. Het is gemakkelijk om daar omheen te kijken en alleen maar de zwakte te zien en de mislukking. Maar als je kijkt vanuit jouw geloof in Jezus Christus, dan zie je ook de andere kant: de kracht van de opstanding. En die kracht is niet alleen werkzaam in Jezus zelf, maar in iedereen die in Hem gelooft.

Dat is prachtig, maar het dwingt je ook om echt te leren kijken. En dan vooral naar die mensen die jij makkelijk veroordeelt, of waar jij op neerkijkt. Het is zo makkelijk om de mislukking aan te wijzen, maar zie je in hun leven ook de kracht van de opstanding terug?

Laten we als Christenen getuigen van ons geloof in Jezus, juist door ruimte te maken voor mensen die aan de rand komen te staan in onze doorgedraaide wereld waar het draait om geld en macht. Mensen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen, mensen die leven in armoede.

Kijk je met de lens van deze wereld die niet gevoelig is voor het licht van Gods nieuwe wereld? Dan ga je heel wat missen. Dan ga je de mensen om je heen onrecht aandoen. Dan ga je Jezus nooit echt leren kennen. Maar we kunnen op deze biddag ook bidden om een lens die wel gevoelig is voor het licht van Gods nieuwe wereld. Daarmee leer je Jezus kennen zoals Hij is en raak je net als Paulus onder de indruk van zijn diepe liefde. Daarmee leer je de mensen om je heen te zien zoals zij zijn: geliefde kinderen van God, beeld van Hem, mensen waarin Hij volop aan het werk is.

Ga het werk van God maar ontdekken in jouw leven en dat van anderen.

-AMEN-