

DANK MEE

(voor mannen met impact in Zuid-Afrika)



Leespreek Dankdag 2022

Door ds. Phineas Kgatle, predikant gemeente Soshanguve UU, Zuid-Afrika

Lezen: Efeziërs 1:1-23

Tekst: Efeziërs 1:15-23

Thema: Paulus dankt God voor het geloof van de heiligen in Efeze.

Geliefde gemeente, vandaag lezen we in onze tekst over een dankgebed. Omdat we vandaag Dankdag vieren, wil ik graag dat we stilstaan bij dit gebed van Paulus voor de gelovigen in Efeze en alle gelovigen in de wereld. Paulus dankt God in dit gebed voor de gave van het geloof aan de gelovigen.

De boodschap voor vandaag is: **God danken voor de gave van het geloof.**

Ten eerste, Paulus dankt God en vraagt Hem ons de Geest die inzicht geeft te schenken (15-18).

Ten tweede, Paulus vraagt God ons de kennis te geven om de kracht die in gelovigen werkt te begrijpen (19-23).

In dit eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs lezen we over de geestelijke zegeningen voor de gelovigen in Christus Jezus. God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus.

Vandaag lezen we in onze tekst over Paulus, een apostel, die God dankt door middel van gebed. Paulus dankt God voor het geloof van de Efeziërs.

Laten we de verzen 15-17 nog eens lezen.

15. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de HERE Jezus en over uw liefde voor alle heiligen,

16. dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

17. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen.

Vers 15 begint met "daarom". Nu kun je je afvragen, 'waarom'?

De reden dat Paulus God dank brengt, is het geloof van de heiligen in Efeze.

De reden voor zijn gebed tot God is, dat Paulus heeft gehoord over het geloof van de Efeziërs in de Heere Jezus. Het bewijs van hun geloof is de liefde voor hun Heer en voor elkaar als gelovigen.

Geliefde gemeente, dit zijn de kenmerken van een ware kerk van Jezus Christus. Het geloof in de Heere Jezus Christus en de liefde tot de heiligen, zijn de kenmerken van een levende kerk. Een ware gelovige moet geloof hebben in de Heere Jezus Christus, en hij moet houden van de andere heiligen.

We lezen in Matteüs 22: 37-40:

37: Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

38. Dat is het grootste en eerste gebod.

39. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

40. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat'.

Geliefde gemeente, we zien dat Paulus God dankt vanwege de gave van het geloof die God aan de heiligen van Efeze heeft gegeven. God heeft ons door zijn genade gered en ons de gave van het geloof gegeven.

Paulus dankt God voor het geloof van de Efeziërs in dit gebed. Dit is een aanmoediging voor ons, om God ook te danken voor het geloof dat hij ons gegeven heeft. Dit gebed is gericht tot God de Vader. Vandaag kunnen we God danken voor zijn zegeningen voor ons als kerk. We kunnen God danken voor de gave van het leven. We kunnen God danken voor onze families. We kunnen God danken voor de zegeningen van werk in ons leven. We kunnen God danken voor onze gezondheid.

We lezen in de brief van Jakobus 1: 17 dat *"elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven ..."*

We kunnen uit dit gebed ook leren dat Paulus, voordat hij de Heer om iets verzoekt, God dankt. Onze gebeden, geliefde gemeente, moeten beginnen met dankbaarheid aan onze Heer. Na het danken van God, noemt Paulus pas zijn verzoeken aan God.

Laten we vers 17 nogmaals lezen. Paulus vraagt God, namens de gelovigen van Efeze, om aan de Efeziërs de Geest te geven die inzicht geeft in wat geopenbaard is, zodat ze Hem zullen kennen.

Hij vraagt God om de gelovigen van Efeze te verlichten zodat ze groeien in hun geloof door de groei in de kennis van God.

Laten we nu vers 18 weer lezen: *“Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen,”*

Paulus vraagt God om de ogen en de harten van de gelovigen van Efeze te verlichten. Opdat ze mogen groeien in geloof om de zegeningen te kunnen begrijpen die God voor de gelovigen in petto heeft.

Geliefde gemeente, onze God is een God van zegeningen voor zijn kinderen. Hij zegent ons niet alleen met geestelijke gaven, maar hij zegent ons ook met wat wij voor onze fysieke behoeften nodig hebben. God zegent ons met gewassen, God zegent ons met regen, God zegent ons met voedsel en geld. God zegent onze handen die werken om onze gezinnen te onderhouden. En daarom hebben we alle reden om Hem te danken.

Dat brengt ons bij ons tweede punt:

2. Paulus vraagt God ons de kennis te geven om de kracht die in gelovigen werkt te begrijpen (19-23).

Laten we de verzen 19-23 nogmaals lezen:

19. en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

20. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,

21. hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.

22. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk,

23 die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

In de verzen 19-23 gaat Paulus verder met zijn verzoeken namens de gelovigen van Efeze. Hij bidt dat de Efeziërs de omvang kunnen begrijpen van de kracht die in hen werkt. Paulus zegt dat de kracht die in de gelovigen werkt, dezelfde kracht is die God de Vader gebruikte om Jezus uit de dood op te wekken. Het is de kracht van de Heilige Geest.

Deze kracht heeft ons opgewekt tot een nieuw leven in Jezus Christus. Het is de garantie dat wij kinderen van God zijn. De Bijbel zegt dat we door deze kracht tot een nieuwe schepping zijn gemaakt.

De Bijbel leert dat, voordat wij het goede nieuws over Jezus Christus hoorden, we geestelijk dood waren. Maar door Gods genade zijn we tot een nieuw leven voor God geroepen.

De kracht van God werkt in gelovigen. Paulus bidt, dat de kerk mag weten en begrijpen dat de kracht van God door het leven van gelovigen werkt. Het is door deze kracht, dat we de Heer dank brengen vandaag. Het is door deze kracht, dat u en ik door geloof kinderen van God zijn gemaakt.

In de verzen 20 en 21 zien we, dat deze kracht van God wordt gezien in Christus die boven elke andere macht of heerschappij in deze wereld of in de hemel staat. Christus is aan de rechterhand van God. Alle autoriteit is door God de Vader aan Hem gegeven.

In vers 22 zegt Paulus, dat wanneer wij begrijpen dat de kracht van God in ons werkt, we begrijpen dat Jezus Christus het Hoofd van de Kerk is. Want de kerk is het lichaam van Christus. God heeft gepland om de hele schepping onder Christus' heerschappij te brengen.

Nu zijn wij als kerk geroepen om dit plan aan de hele wereld bekend te maken. Wij zijn dankbaar dat een organisatie als Verre Naasten een visie heeft om Gods plan aan de wereld bekend te maken. Wij zijn ook dankbaar dat de kerk in Nederland het werk van God steunt om dit plan bekend te maken aan de wereld.

Het plan van God is, dat we de boodschap verkondigen dat Jezus Christus Heer is. Jezus Christus is de Zoon van God, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

De kerk behoort toe aan Christus. Hij is het Hoofd van de Kerk. Wanneer we aanbidden, moeten we Hem de eer geven. Wanneer wij dienen met onze gaven, dienen we de Heer zelf.

Dit is het gebed van Paulus in deze tekst, dat de Kerk kan begrijpen en groeien in de kennis van Hem.

Conclusie

Geliefde gemeente in de Heer, nu wij vandaag Dankdag vieren, mogen wij in ons hart de Heer als Kerk danken voor de gave van het geloof die hij ons heeft gegeven. Mogen wij God danken voor zijn genade aan ons als Kerk. Mogen we God danken voor zijn voorzienigheid voor ons. Mogen we danken voor onze families. Mogen we God danken voor de middelen die we in ons land hebben. Mogen we danken voor de kracht van God die in ons werkt, Amen.