

Het eind van een tijdperk

Op 1 juni is onze laatste zendeling, ds. Tjeerd Baron, met pensioen/emeritaat gegaan. Een gedenkwaardige dag! Dat geldt niet alleen hem en zijn vrouw Marga, maar zeker ook de kerken in het Nqutu-district. Ds. Baron sluit de rij af van predikanten die vanuit Nederland naar het Nqutu-district zijn uitgezonden om daar het Evangelie te verkondigen, en de kerken die zijn ontstaan op te bouwen. Omdat door de corona-pandemie een bezoek aan Nederland, of omgekeerd aan Zuid-Afrika, voor deze gelegenheid niet mogelijk was dreigde deze datum zomaar voorbij te glijden. Dat wilden we niet laten gebeuren. We hebben daarom in een video-vergadering op maandagavond, 31 mei, hierbij stilgestaan. Ds. Tjeerd en Marga Baron deden uiteraard mee, en verder het NGZN-bestuur, en vertegenwoordigers van de kerkraad en van de zendingscommissie van Bunschoten-Spakenburg. Ds. Baron is dank toegezwaid voor het werk dat hij heeft mogen doen, er is stilgestaan bij de kerken die nu helemaal op eigen kracht (nou ja...) verder moeten, en ook bij het vele werk dat Marga Baron heeft gedaan voor Sizanani. Zij allen zijn in gebed aan de doorgaande zorg van onze Hemelse Vader opgedragen.



We hopen dat in het najaar een bezoek van ds. Tjeerd en Marga Baron aan Nederland mogelijk zal zijn om hier nog een afscheid van de lidkerken te kunnen hebben.

Bauke Versteeg bedankt jullie!

Het was best spannend, zo in april. Zoals u weet werd onze voorzitter, Bauke Versteeg, plotseling heel ziek en moest hij naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij alweer anderhalve maand thuis en gaat het een heel stuk beter. Toch heeft hij nog een hele weg voor zich om verder te revalideren. Vanuit de NGZN hebben we hem bloemen en fruit gebracht. Bauke was heel blij met alle aandacht vanuit de NGZN-kerken. Hij schrijft zelf:

*“Beste NGZN zussen en broers,
Gelukkig ben ik weer thuis en ben blij dat het naar omstandigheden goed gaat.
Het waren vier spannende weken die een behoorlijke impact hadden op ons gezin. Daarom zijn we dankbaar dat alles met dank aan de Heer en de inzet van specialisten en zorgmedewerkers ten goede is gekeerd.
Hoewel er nog een lange revalidatieweg te gaan is, zijn we dankbaar dat het weer beter gaat.
Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de vele kaarten en belangstelling die we mochten ontvangen.
Met hartelijke groet, Bauke Versteeg”.*



Bestuurswerk: vacatures!

Op 26 juni, dus heel binnenkort, hopen we weer onze ledenvergadering te houden, gewoon in de Westerkerk in Bunschoten-Spakenburg. Eindelijk, na ruim anderhalf jaar. Op de agenda heeft u kunnen zien dat we nu (minstens) twee vacatures in het bestuur hebben, voor een voorzitter en voor een secretaris. Voelt u zich aangesproken? Kent u iemand die hiervoor geschikt zou kunnen zijn en belangstelling heeft? Denk niet dat u alles direct moet kunnen, iedereen die ergens nieuw begint wordt een inwerkperiode gegund (als het goed is). We zullen er nog meer aandacht aan geven, maar ook deze gelegenheid grijpen we aan. Het werk rust nu op maar een paar schouders.

Nieuwbouw in Nqutu-stad: een bijzonder gift van de NGK Sleeuwijk

De stapjes voor de kerkbouw in Nqutu-stad worden één voor één gezet. Een grote bouwtekening is nu in Zuid-Afrika ontvangen en de bouwaanvraag is gedaan. Maar eerst vraagt de gemeente Nqutu nu om “rezoning”: landmeters moeten het stuk grond opnieuw precies uitmeten en aangeven.

Intussen werden wij bijzonder verrast door een gift vanuit de NGK Sleenwijk. Zoals u wellicht weet heeft deze kerk wegens het teruglopend ledental en omdat het steeds moeilijker werd om alle taken te vervullen, besloten zichzelf op te heffen. Op 6 juni was de laatste kerkdienst, waarin samen het Heilig Avondmaal is gevierd. Maar vóór dat alles heeft de gemeente zich afgevraagd wat er met de opbrengst van het kerkgebouw moet gebeuren. We zijn er een beetje stil van, want een kwart van de opbrengst is bestemd voor de nieuwbouw in Nqutu!! We weten nog niet hoe duur die gaat worden, maar hiermee zouden ze wel heel ver moeten kunnen komen. We zijn de gemeenteleden uit Sleenwijk zeer dankbaar!

(op de foto de kerk in Sleenwijk toen deze – in 1978 – net nieuw gebouwd was).

