



Toolkit met tips rondom de Ontmoetingsdienst!

Binnenkort verwelkomen jullie een buitenlandse gast in de gemeente. Een prachtige kans om een broer of zus uit Gods wereldwijde kerk te ontmoeten. Maar hoe zorg je ervoor dat deze Ontmoetingsdienst ook echt een **ontmoeting** wordt? In deze toolkit geven we je daar wat tips en tricks voor, deze kun je naar eigen inzicht gebruiken en aanpassen. Verschillende activiteiten komen aan bod komen, daarbij geven we ook aan wat wij vanuit Verre Naasten kunnen aanbieden. Tegelijkertijd is deze Toolkit nog in ontwikkeling, dus heb je zelf leuke ideeën om de ontmoeting met je gast vorm te geven, laat het ons dan weten via wereldwijd@verrenaasten.nl

Alvast een hele goede en inspirerende **ontmoeting** met jullie gast wensen!

Zaterdag

Jullie gast arriveert al op zaterdag voorafgaand aan de Ontmoetingsdienst bij jullie in de gemeente. Dit biedt de gelegenheid en ruimte om alvast op zaterdag een aantal zaken met je gast af te stemmen. Neem met je gast de dienst door en stem af welke onderdelen hij/zij gaat doen.

Zetten jullie een tolk/vertaler in tijdens de dienst? Laat hem of haar alvast op zaterdag kennis maken met de gast. Dit maakt het voor hen beide makkelijker om op zondag hun rol te pakken en bovendien biedt het de tolk de gelegenheid om zo nodig te wennen aan de Engelse uitspraak van de gast.

In de dienst

Een groot deel van de gasten is bevoegd om te preken. Een ander deel heeft die bevoegdheid (nog) niet. Uiteraard kunnen de gasten die niet preken een rol vervullen tijdens de dienst (denk aan: bidden, gedeelte uit de Bijbel lezen of een presentatie geven). Een mooie gelegenheid om de wereldwijde verbondenheid te ervaren! Daarnaast zijn er ook andere vormen om die verbondenheid te laten zien en voelen.

Interview op barkrukken

Barkrukken zijn makkelijk om een lossere sfeer te creëren. Zet 2 barkrukken voor in de kerk of zaal en laat de interviewer en buitenlandse gast hierop plaatsnemen. Voorbeeld vragen die je kunt stellen aan de buitenlandse gast zijn:

- Hoe ziet jullie kerkgebouw eruit?
- Hoe vieren jullie avondmaal?
- Hebben jullie ook kinderopas?
- Vanochtend ben je hier de kerk binnengekomen en je hebt een gedeelte van de dienst meegemaakt. Zijn er verschillen met je eigen gemeente/kerkdienst?
- Zijn er ook overeenkomsten? Wat vind je mooi?

Het is natuurlijk ook leuk om dit 'interview op barkrukken' na de dienst te doen onder het genot van een kop koffie of thee.

Korte introductie van gast

Laat de buitenlandse gast – voordat hij gaat preken - zichzelf kort voorstellen aan de gemeente aan de hand van foto's die hij zelf meeneemt. Of – als hij/zij niet preekt - een korte presentatie over zijn eigen gemeente en land geven. Wij vragen de buitenlandse gasten om foto's en een presentatie mee te nemen.

Reis door het land van herkomst

Via Google Earth kun je een reis door het land van je gast maken. Je kunt de plekken van partners opzoeken of mooie monumenten / speciale plekken van het land opzoeken. Dit kost wat meer werk maar kan ook een mooi beeld geven van het land.

- Deze 'reis' kan je zelf opzoeken via Google Earth. Bovendien kan Verre Naasten je eventueel wat foto's toesturen.

Aanbieden kinderwerkje aan de gast

Bij de materialen bieden we ook een kinderwerkje aan dat de kinderen in de gemeente kunnen maken. Het is mooi om tijdens de dienst een moment te hebben dat de kinderen hun 'cadeau' aan de gast aanbieden. Vraag je gast of een foto wil maken wanneer hij het 'cadeau' doorgeeft binnen zijn gemeente en aan je wil sturen via WhatsApp. Zo kun je later via de beamer aan de gemeente een mooie terugkoppeling geven in een dienst!



Gedeelte van gebed

Laat je gast tijdens de dienst (een gedeelte van) het gebed doen. Vraag je gast om punten voor het gebed en deel met hem/haar gebedspunten vanuit de eigen gemeente. Tijdens de dienst kan de gast voor de gemeente bidden en de eigen voorganger voor de gast. Ervaar juist verbondenheid door voor en met elkaar te bidden.



Zegen aan het einde van de dienst

De zegen aan het einde van de dienst is voor iedereen en wordt in diensten overal in de wereld uitgesproken. Laat je gast de zegen uitspreken in zijn/haar eigen taal aan het einde van de dienst.

Liederen uit land van herkomst

Verbinding ervaar je ook tijdens het samen zingen. Neem in de liturgie een of twee liederen uit het land van je gast op. Hieronder hebben we een aantal liederen in het Engels, maar je kunt ook je gast vragen welke

liederen voor hem of haar bijzonder zijn en waarom. Bovendien vind je bij [de downloads](#) op onze website een aantal suggesties voor de liturgie of luister samen naar het Verre Naasten lied '[De kerk van God](#)'.

Na de dienst

Lunchen

Samen eten is verbindend. Samen als gemeente met de gast eten en ondertussen ook ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig praten. Vraag een groepje gemeenteleden om eten mee te nemen en biedt dat op een grote tafel in buffetvorm aan. Het leukst is natuurlijk als er ook een gerecht bij staat dat uit het land van je gast komt.

Koffiemoment na de dienst

Veel kerken bieden het al elke zondag aan: een koffiemoment na de dienst. Het is makkelijk te organiseren en vereist niet veel afstemming. Het biedt gemeenteleden



gelegenheid om de gast even persoonlijk aan te spreken en geeft ook de gast de kans om iets van het Nederlandse gemeentelven te proeven.

Gesprekskaartjes

Het koffiemoment kan uitgebreid worden door kaartjes met vragen op de tafels te leggen. Mensen kunnen deze pakken en op die manier een gesprek beginnen met elkaar of met de gast.

- Vraag deze kaartjes aan bij Verre Naasten en we sturen het je per post toe. Je kunt natuurlijk ook zelf vragen verzinnen!



Fotokaartjes:

Een variant op de gesprekskaartjes zijn de kaartjes met een foto. Laat mensen met elkaar in gesprek gaan aan de hand van de afbeelding die op het kaartje staat. Digitaal is ook mogelijk: laat via de beamer meerdere foto's zien, waarbij je de aanwezigen laat kiezen welke foto hen het meeste aanspreekt en waarom.

- Een PowerPoint met diverse foto's is beschikbaar bij Verre Naasten.

Reis door het land van herkomst

Via Google Earth kun je een reis door het land van je gast maken. Je kunt de plekken van partners opzoeken of mooie monumenten / speciale plekken van het land opzoeken. Dit kost wat meer werk maar kan ook een mooi beeld geven van het land.

- Deze 'reis' kan je zelf opzoeken via Google Earth. Bovendien kan Verre Naasten je eventueel wat foto's toesturen.

High tea

Een high tea is een verkleinde versie van lunchen, met kleine hapjes (als het kan van het land je gast) en lekkere thee of koffie gezellig met elkaar praten.

- Vraag een groepje gemeenteleden om kleine hapjes te maken en mee te nemen.

Speeddaten

Speeddaten is tegenwoordig hip, mensen staan (of zitten aan tafeltjes) tegenover elkaar en mogen elkaar voor 1, 3 of 5 minuten van alles vragen. Dit is intensief maar geeft je wel de mogelijkheid om veel mensen te spreken in een korte tijd. Hier kunnen eventueel de gesprekskaartjes ook van pas komen.

Thuis bij een gemeentelid

Een ontmoeting met de buitenlandse gast thuis bij een gemeentelid. In wat kleinere kring waardoor het intiemer wordt. Inventariseer van te voren wie in de gemeente hier belangstelling voor hebben. Ook is mooi om een ontmoeting met een specifieke groep binnen de gemeente, bijvoorbeeld de jongeren, te faciliteren. Handige gespreksvormen zijn dan de gespreks- of fotokaartjes.



Tenslotte, wil je meer weten over de internationale kerk?

Bestel dan [hier](#) het boekje **“Zeven brieven uit de wereldkerk”**.

De kerk in West-Europa heeft het moeilijk. Geloven in God is niet meer vanzelfsprekend en jongeren haken af.

Op andere plekken in de wereld groeit en bloeit de kerk. Wat is het geheim van kerken in Afrika, Azië en Latijns-Amerika? Hoe kijken zij tegen de situatie van de kerk in het Westen aan? In dit boek houden zeven kerkleiders uit het buitenland de kerk in Nederland een spiegel voor: om te bemoedigen, uit te dagen en te inspireren!