

VERRE NAASTEN

- geloof delen wereldwijd -



VERANTWOORDING 2023

**GA NAAR DE VOLGENDE PAGINA OF
KLIK OP DE INDIA MISSION BUTTON
HIERNAAST.**

Klik op een button om
meer te weten te komen



INDIAMISSION VERRE NAASTEN



— geloof delen wereldwijd —

**VERANTWOORDING LEDENBIJDRAGE
SUPPORT-KERKEN** VAN INDIA MISSION

India Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van 28 support-kerken. India Mission is één van de twaalf leden van de vereniging Verre Naasten. Verre Naasten steunde in 2023 wereldwijd 87 partners in 36 landen. Binnen de vereniging Verre Naasten is India Mission gericht op partner-kerken en -organisaties in India.

Financiële samenvatting 2023

	Realisatie 2023		Begroot 2023	
Baten:				
Ledenbijdrage	€ 2.304.505	40%	€ 2.206.214	41%
Opbrengsten fondsenwerving	€ 3.507.440	60%	€ 3.213.260	59%
Som van de baten	€ 5.811.944	100%	€ 5.419.474	100%
Lasten:				
Besteed aan doelstelling: ondersteuning partners	€ 4.246.550	75%	€ 4.337.275	75%
Besteed aan doelstelling: betrokkenheid achterban	€ 703.057	12%	€ 709.080	12%
Wervingskosten en kosten beheer en administratie	€ 726.829	13%	€ 752.203	13%
Som van de lasten	€ 5.676.436	100%	€ 5.798.558	100%
Saldo financiële baten en lasten	€ 21.642		€ 4.000	
Saldo van baten en lasten	€ 157.150		€ -375.084	

India Mission

VERANTWOORDING 2023

Bedankt!

Als één van onze support-kerken maakten jullie in 2023 de steun aan onze partner-kerken in India weer mogelijk. Verbonden in Christus delen zij daar het geloof, in woorden én daden. Dat mission-werk is in 2023 opnieuw gezegend. Van elke partner staat in deze verantwoording een update. Ook is er een financieel overzicht. Daarin zien jullie o.a. dat we onze partner-kerken in Manipur (RPCNEI) extra hebben ondersteund met noodhulp. Ook kon het kerkbouw-programma met Stichting Pharus doorgaan.

Voor de uitvoering van al dat mission-werk was in 2023 een bedrag van **597.720 euro** nodig. Vanuit de ledenbijdragen van onze support-kerken (quota) – jullie bijdrage! – hebben we **217.492 euro** kunnen bijdragen. Als India Mission konden we zo **36%** van het totaalbedrag financieren. De rest droeg Verre Naasten bij met giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen. In het financieel overzicht delen we (opnieuw) ons bestedingsvoorstel voor 2024.

Focus op:



Pompa: 'Er zijn hier bijna 35.000 dorpen waar de naam van Jezus nog niet verkondigd is!'

Als India Mission | Verre Naasten ondersteunen we, namens onze support-kerken in Nederland, partner-kerken en organisaties in India. Zij dragen de bevrijdende boodschap van Jezus uit, in woorden én daden! Dat geldt ook voor Kristalaya Mercy Mission, de kerkplantingsorganisatie in de oostelijke deelstaat West-Bengalen waar Pompa Mukherjee bij betrokken is. Zij verlangt ernaar om de naam van Jezus hier bekend te maken.



Onze projecten

Steun aan theologiestudenten, trainen van kerkleiders en evangelisten en bijdragen aan gezondheid en medische zorg in Indiase dorpen: het mission-werk in India dat we steunen, is enorm gevarieerd. Vol dankbaarheid zien we dat Gods werk doorgaat! Hartelijk dank voor jullie steun in 2023.



Financieel overzicht 2023

Ledenbijdrage (2023) support-kerken India Mission

Bedragen in €	Verwacht '24	Werkelijk '23	Verwacht '23
Ledenbijdrage uit quota van support-kerken	€ 198.708	€ 197.601	€ 207.492
Bijdrage uit reserve		€ 19.891	
Totale bijdrage	€ 198.708	€ 217.492	€ 207.492

Verantwoording bestedingen (2023) ledenbijdrage support-kerken India Mission

	Verwacht '24	Werkelijk '23	Verwacht '23
India - Discipelschapsbeweging ontwikkelen (Harvest India 72)	€ 10.030	€ 9.766	€ 9.768
India - Diaconaal werk ziekenhuizen (EHA)	€ 34.477	€ 59.013	€ 96.761
India - Kristalaya Mercy Ministries	€ 12.537	€ 17.090	€ 12.210
India - Kerkelijk opbouwwerk, evangelisatie, noodhulp (RPCNEI)	€ 27.582	€ 70.801	€ 34.187
India - Kerkelijk opbouwwerk en evangelisatie (via school) (PFCCI)	€ 47.015	€ 67.398	€ 61.048
India - Evangelisatie, training, diaconaat en school (PFCC)	€ 24.448	€ 90.176	€ 62.116
India - Theologische opleiding (PTS)	€ 31.343	€ 41.504	€ 36.629
India - Transform East Alliance	€ 12.537	€ 12.207	€ 12.210
India - Bouw 50 kerken in 5 jaar	€ 250.745	€ 229.765	€ 244.193
Beschikbaar voor nieuwe projecten	€ 62.686	€ -	€ -
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd	€ 513.400	€ 597.720	€ 569.121

Verwacht 2024:

39%

Werkelijk 2023:

36%

Verwacht 2023:

36%

€ 46.880 01/01/2023

€ 26.989 31/12/2023



Heeft u vragen over onze financiële verantwoording? Neem contact op met onze penningmeester via admin@verreNaasten.nl

Bestuur India Mission | Verre Naasten
(peildatum 31-12-2023)
Joost Sytsma, voorzitter
Sandra van Houts, penningmeester
Jan Brand
Quintijn Schenkel
Cees Timmers
Ko Jansen



Kristalaya Mercy Mission

Als support-kerk van India Mission | Verre Naasten ondersteunen we partner-kerken in India. Deze missionaire kerken willen het evangelie bekendmaken aan hun landgenoten. Dat geldt ook voor Kristalya Mercy Mission, de kerkplantingsorganisatie waar Pompa Mukherjee bij betrokken is. Zij stichten gemeenten in West-Bengalen, in het oosten van India. Een uitdagende omgeving waar nog weinig mensen van Jezus Christus hebben gehoord. Wat is haar verlangen voor haar kerk en land?

“Hier in West-Bengalen is maar 0,72 procent van de mensen christen. Onder de Bengaalse bevolking is dat slechts 0,08 procent. Er zijn hier bijna 35.000 dorpen waar de naam van Jezus nog niet verkondigd is. Mijn naam is Pompa Mukherjee en ik woon in West-Bengalen, samen met mijn man en mijn dochter van 11 jaar. Vanuit Kristalaya Mercy Mission werken we aan gemeentestichting. Dankzij de steun van Nederlandse kerken kunnen we evangelisten en kerkplanters opleiden en begeleiden in het werk dat zij doen. Veel van onze kerkplanters komen uit hindoeïstische bevolkingsgroepen. Zij worden verbannen uit hun families omdat ze Jezus volgen en kunnen hun opleiding niet zelf betalen.

DROOM

Onze droom vanuit Kristalya Mercy Mission is om de komende 15 jaar het evangelie te verspreiden in die 35.000 nog onbereikte dorpen. We willen 5.000 kerkplanters opleiden en 100 kerken bouwen. We hebben jullie steun en gebed hard nodig om te volharden in deze missie.

TUSSEN LEVEN EN DOOD

Ik ervaar de kracht van gebed heel sterk in ons missionaire werk en ik heb het ook heel persoonlijk ervaren in mijn leven. In 2013 had ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. In mijn geval had de bevruchte eicel zich genesteld in de eileider. Ik wist van niets, totdat mijn eileider ineens scheurde. Ik verloor veel bloed, had enorme pijn en moest met spoed naar het ziekenhuis. Het was zondagavond en normaal is er dan weinig personeel aanwezig. Door

Gods genade waren juist op dat moment de anesthesist en de dokter in het ziekenhuis. Zij stonden klaar om mij te helpen, maar het zag er slecht uit. De dokter zei tegen mijn man dat ik maar 10% kans had om te overleven. Iedereen was op dat moment voor mij aan het bidden. Ik zweefde als het ware tussen leven en dood. Ik was bewusteloos, ik werd geopereerd en kreeg bloed. God redde mijn leven op wonderbaarlijke wijze! Ik herstelde en mocht verder leven. Ik ben dankbaar dat ik Hem mag dienen en in mijn leven mag bijdragen aan de bestemming die Hij heeft voor mij. Misschien gebruikt Hij mij als een instrument om anderen te bereiken, ik weet het niet. Maar ik geloof dat de kracht van gebed mijn leven redde.

VROUWEN HEBBEN LIEFDE NODIG

In mijn missionaire werk richt ik me vooral op vrouwen. In India, vooral in de staat West-Bengalen worden veel vrouwen en meisjes verhandeld, uitgebuit en misbruikt. Meisjes hebben veel minder kansen en mogelijkheden als het gaat om onderwijs en ontwikkeling dan jongens. Hoewel dit geleidelijk aan verbeterd, zien we nog duidelijk dat de positie van vrouwen achterblijft. En dat terwijl juist vrouwen vaak kostwinnaar zijn, naast hun rol als moeder en hun taken in het huishouden. Deze vrouwen hebben liefde, respect en medeleven van hun families nodig – en van de samenleving. Maar krijgen dit helaas niet. Ze hebben een Vriend nodig. Ze hebben Jezus nodig. Bid met mij voor het verbeteren van de situatie van vrouwen in India.”



Theologische opleiding (PTS)

€ 41.504

In 2023 ondersteunden we 25 studenten van deze theologische hogeschool met een studiebeurs. In totaal telt het Presbyterian Theological Seminary 90 studenten. Deze studenten komen uit verschillende delen van India. Zij worden opgeleid tot predikant, gemeentestichter of docent. Vorig jaar mochten 17 studenten afstuderen.



Krystalaya Mercy Mission (KMM)

€ 17.090

Krystalaya Mercy Mission is een huiskerk-beweging die werkt in het Bengaalsprekend gebied (West-Bengalen). Zij richten zich vooral op het bereiken van de mensen uit de hoge kasten. Hier ondersteunen wij het Church Planting Training programma. Vorig jaar zijn 46 leiders getraind als gemeentestichters. Tijdens het praktijkdeel van het eenjarig trainingsprogramma hebben de trainees in meer dan 200 dorpen het evangelie gebracht.



Transform East Alliance (TEA)

€ 12.207

In 2023 ondersteunden we het 'Business for Mission' programma van Transform East Alliance (een interkerkelijk netwerk dat werkzaam is in West-Bengalen). Dit programma beperkt zich niet alleen tot het trainen van evangelisten of gemeentestichters, maar richt zich met name op het leren van vaardigheden om zelf inkomsten te verwerven.



Presbyteriaanse kerken (PFCC)

€ 90.176

De kerken in het gebied rond het Himalaya-gebergte zijn missionair enorm actief. Met ondersteuning van India Mission zijn 11 evangelisten aan het werk en kon het trainingsprogramma van Hariyo Kharka (het trainingsinstituut van de kerken) door blijven gaan. In 2023 droegen we ook bij aan de verbouwing van de Bethel English School (een basisschool van de kerken) en konden wij noodhulp bieden aan mensen die getroffen zijn door overstromingen in Sikkim.



Presbyteriaanse kerken (PFCCI)

Centraal India

€ 67.398

In 2023 steunden wij het mission-programma van de kerken in Centraal-India. Ze doen activiteiten met gehandicapten en ouderen, trainen nieuwe leiders, starten nieuwe (huis) gemeenten, helpen met duurzame ondernemingen en hebben veel aandacht voor het toerusten van vrouwen. In Chhapara hebben de kerken een eigen school. We ondersteunden door bij te dragen aan de bouw van nieuwe klaslokalen.



Kerken (RPCNEI)

Noordoost-India

€ 70.801

De kerken in Noordoost-India hebben een mission-programma dat zij 'Life Transforming Program' noemen. Ze werken hierin aan toerusten en mobiliseren van leiders, evangelisatieactiviteiten, vrijwilligerswerk door jongeren en er is een vrouwengroep die zich bekommert om de zieken. In 2023 zijn er meer dan 100 mensen tot geloof gekomen. Wij hebben deze kerken ook ondersteund bij het bieden van noodhulp aan getroffen en in Manipur. Veel mensen moesten daar vluchten vanwege etnisch geweld tussen volksgemeenschappen.



Ziekenhuizen (EHA)

€ 59.013

Ook in 2023 steunden wij de trainingsprogramma's van deze koepelorganisatie van christelijke ziekenhuizen. Hierbij werd aandacht gegeven aan verbetering van de gezondheidszorg, rampenbestrijding, landbouwtrainingen en het genereren van eigen inkomen. In 3 regio's werden meer dan 60 kerkelijk leiders en zo'n 75 facilitators getraind in omgaan met psychosociale problematiek. In zo'n 30 gemeenten zijn groepen gevormd, die elkaar hierin ondersteunen, waardoor meer dan 600 families bereikt zijn.



Harvest India 72

€ 9.766

Deze netwerkorganisatie is ontstaan vanuit de 3DM-discipelschapstrainingen. Het team coördineert de centrale en regionale trainingen en het vertaalwerk. Lokaal lopen de leergemeenschappen zelfstandig door en er zijn vier nieuwe regio-leiders bijgekomen. Met onze steun werden in 2023 de handleidingen voor discipelschapstraining en de huddle in het Hindi vertaald. Ook kregen drie trainingsgroepen (in totaal 24 teams) ondersteuning.



Kerkbouw (50 kerken in 5 jaar)

€ 229.765

In 2023 kon de bouw van 10 nieuwe kerkgebouwen gestart worden, met financiering vanuit het bouwfonds van Stichting Pharus. Voor het grootste deel zijn ze ook alle 10 in 2023 afgerond.