

VERRE NAASTEN

- geloof delen wereldwijd -



VERANTWOORDING 2023

**GA NAAR DE VOLGENDE PAGINA
OF KLIK OP DE UTRECHT MISSION
BUTTON HIERNAAST.**

Klik op een button om
meer te weten te komen



UTRECHT MISSION
VERRE NAASTEN



— geloof delen in Midden-Afrika —

VERANTWOORDING LEDENBIJDRAGE
SUPPORT-KERKEN VAN UTRECHT MISSION

Utrecht Mission is een regionaal samenwerkingsverband van 26 support-kerken. Utrecht Mission is één van de twaalf leden van de vereniging Verre Naasten. Verre Naasten steunde in 2023 wereldwijd 87 partners in 36 landen. Binnen de vereniging Verre Naasten is Utrecht Mission gericht op partner-kerken en -organisaties in Midden-Afrika.

Financiële samenvatting 2023

| | Realisatie 2023 | | Begroot 2023 | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Baten: | | | | |
| Ledenbijdrage | € 2.304.505 | 40% | € 2.206.214 | 41% |
| Opbrengsten fondsenwerving | € 3.507.440 | 60% | € 3.213.260 | 59% |
| Som van de baten | € 5.811.944 | 100% | € 5.419.474 | 100% |
| Lasten: | | | | |
| Besteed aan doelstelling: ondersteuning partners | € 4.246.550 | 75% | € 4.337.275 | 75% |
| Besteed aan doelstelling: betrokkenheid achterban | € 703.057 | 12% | € 709.080 | 12% |
| Wervingskosten en kosten beheer en administratie | € 726.829 | 13% | € 752.203 | 13% |
| Som van de lasten | € 5.676.436 | 100% | € 5.798.558 | 100% |
| Saldo financiële baten en lasten | € 21.642 | | € 4.000 | |
| Saldo van baten en lasten | € 157.150 | | € -375.084 | |

Utrecht Mission

VERANTWOORDING 2023

Bedankt!

Als één van onze support-kerken maakten jullie in 2023 de steun aan onze partner-kerken in Midden-Afrika weer mogelijk. Verbonden in Christus delen zij daar het geloof, in woorden én daden. Dat mission-werk is in 2023 opnieuw gezegend. Van elke partner staat in deze verantwoording een update. Ook is er een financieel overzicht. Daarin zien jullie o.a. dat we – met financiën uit de Biddagcampagne van Verre Naasten – extra waterputten konden aanleggen in Zimbabwe en de Congolese kerken noodhulp verleenden onder Soedanese vluchtelingen.

Voor de uitvoering van al dat mission-werk was in 2023 een bedrag van **465.540 euro** nodig. Vanuit de ledenbijdragen van onze support-kerken (quota) – jullie bijdrage! – hebben we **312.254 euro** kunnen bijdragen. Als Utrecht Mission konden we zo **67%** van het totaalbedrag financieren. De rest droeg Verre Naasten bij met giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen. In het financieel overzicht delen we (opnieuw) ons bestedingsvoorstel voor 2024.

Focus op:



Dennis: 'We willen mensen helpen om hun relatie met God te verdiepen. En zo de samenleving veranderen!'

Als support-kerk van Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunen we partner-kerken en organisaties in Midden-Afrika. Zij dragen de bevrijdende boodschap van Jezus uit, in woorden én daden! Dat geldt ook voor theologische trainingsorganisatie TEEZ in Zambia, waar Dennis Milanzi directeur van is. Hij verlangt ernaar om mensen hoop te bieden, hen te helpen om God beter te leren kennen en bij te dragen aan minder armoede en meer zorg voor de schepping.



Onze projecten

Praktische bijbelcursussen, opleiden van voorgangers en kerkleiders, waterputten slaan en Bijbels in eigen taal: wat gebeurde er veel in 2023. Als bestuur van Utrecht Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor uw steun! Gods werk gaat door in Midden-Afrika, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in deze verantwoording.



Financieel overzicht 2023

Ledenbijdrage (2023) support-kerken Utrecht Mission

| Bedragen in € | Verwacht '24 | Werkelijk '23 | Verwacht '23 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ledenbijdrage uit quota van support-kerken | € 275.407 | € 287.434 | € 294.254 |
| Bijdrage uit reserve | € 18.000 | € 24.820 | € 18.000 |
| Totale bijdrage | € 293.407 | € 312.254 | € 312.254 |

Verantwoording bestedingen (2023) ledenbijdrage support-kerken Utrecht Mission

| | Verwacht '24 | Werkelijk '23 | Verwacht '23 |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Congo - Theologisch onderwijs (TEE) | € 12.537 | € 13.998 | € 12.210 |
| Congo - Kerkelijk opbouwwerk (URCC) | € 115.021 | € 178.234 | € 142.853 |
| Congo - Wycliffe: Bijbelvertaling | € - | € 30.518 | € 30.524 |
| Centraal Afrikaanse Republiek - Mission-werk onder Pygmeëen (Conapena) | € - | € - | € 6.105 |
| Centraal Afrikaanse Republiek - Bescherming mensenrechten (ASDOABAC) | € - | € 9.100 | € - |
| Centraal Afrikaanse Republiek - Theologisch onderwijs (FATEB) | € 18.806 | € 18.311 | € 18.314 |
| Oeganda - Kerkelijk opbouwwerk (PCU) | € 70.100 | € 111.022 | € 70.816 |
| Zambia - Vormingswerk (duurzaam landgebruik / kerk & omgeving) (TEEZ) | € 24.052 | € 23.256 | € 27.379 |
| Zimbabwe - Theologisch onderwijs (CCAP) | € 12.537 | € 37.842 | € 12.210 |
| Franstalig Afrika - 3xM: evangelisatie via media | € 6.269 | € 12.207 | € 12.210 |
| Franstalig Afrika - TLT-trainingen | € 23.924 | € 23.808 | € 24.419 |
| CO2 compensatie | € - | € - | € 1.465 |
| Wereldwijd - Utrechtse Missionaire Wereldwerkers | € 12.537 | € 7.245 | € 18.314 |
| Beschikbaar voor nieuwe projecten en noodhulp | € 62.686 | € - | € 24.419 |
| Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd | € 358.469 | € 465.540* | € 401.238 |

Verwacht 2024:

82%

Werkelijk 2023:

67%

Verwacht 2023:

78%



* In 2023 hebben we 64.302 euro meer kunnen besteden aan het mission-werk dan we in het najaar van 2022 verwachtten. Onze bijdrage was niet hoger dan verwacht (312.254 euro). De extra financiën waren afkomstig van de vereniging Verre Naasten. Verderop in deze verantwoording lichten we dit toe.

€ 177.974 01/01/2023

+ € 50.000

(gift namens opgeheven GKv Zeist)

- € 24.820

(bijdrage uit reserve aan bestedingen 2023)

€ 203.154 31/12/2023

Heeft u vragen over onze financiële verantwoording? Neem contact op met onze penningmeester via admin@verreNaasten.nl

Bestuur Utrecht Mission | Verre Naasten
(peildatum 31-12-2023)

Bart Nitrau, voorzitter
Albert Hofsink, penningmeester
Anneke Engelbrecht, secretaris
Hilde de Jong, communicatie en voorlichting
Frans Wisselink, bestuurslid
Paul Sneep, bestuurslid



Zambia

Als support-kerk van Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunen we partner-kerken en organisaties in Midden-Afrika. Zij dragen de bevrijdende boodschap van Jezus uit, in woorden én daden! Dat geldt ook voor trainingsorganisatie TEEZ: Theological Education by Extension in Zambia, waar ds. Dennis Milanzi werkt als directeur. Bij TEEZ kunnen voorgangers van de kerken in Zambia terecht voor theologische opleidingen. Ook wil de organisatie de bestaanszekerheid van de lokale bevolking vergroten en tegelijkertijd het milieu beschermen. Wat is het verlangen van Dennis voor TEEZ en zijn land?

“Ik zie God aan het werk wanneer mensen die in armoede leefden in staat zijn om met voldoende middelen zichzelf te onderhouden. Als we mensen die weinig te eten hebben, drie maaltijden per dag kunnen bieden; dan zie ik God als de Gever daarvan. In Zambia zijn er gemeenschappen die veel last hebben van criminele activiteiten. Zodra er minder criminaliteit is, is er vrede. Dan zie ik God daar.

BIJDRAGEN AAN VERANDERING

Ik ben dominee Dennis Milanzi uit Zambia. Ik werk als directeur voor Theological Education by Extension in Zambia; oftewel TEEZ. Onze instelling geeft hoop aan mensen, we bemoedigen degenen die onderdrukt worden, en onderwijzen om mensen te helpen een diepere relatie met God te ontwikkelen. Zo willen we bijdragen aan een verandering in de samenleving. We gaan ook naar gevangenen om te preken en gedetineerden en gevangenen te onderwijzen. Sommigen van hen komen uit de gevangenis als veranderde mensen. Er zijn er bij die daarna zelf het evangelie van Christus gaan verkondigen. Geweldig! We mogen vieren dat alles wat we doen een zaadje is dat we planten om iemands leven te veranderen.

ZORG VOOR DE SCHEPPING

Willen jullie met ons bidden voor een verandering in zorg voor de schepping in Zambia, zorg voor de natuurlijke hulpbronnen die God ons heeft gegeven? De bossen en de

dieren zijn onze rijkdom. Aan ons gegeven om voor te zorgen. Helaas is de mate van ontbossing in Zambia enorm hoog, in de afgelopen 20 jaar zijn we maar liefst drie miljoen hectare aan bos kwijtgeraakt... We kunnen pas echt aan de slag met zorg voor de schepping, als we de armoede in het land aanpakken. Armoede zorgt ervoor dat men geen ruimte heeft voor iets anders dan overleven. Naast theologische opleiding leveren we daarom ook zaden en meststoffen aan kleine boeren. We leren hen boomaanplanting en voedselproductie combineren. Zo wordt de bestaanszekerheid onder de lokale bevolking vergroot en het milieu beschermd.

MISSIE VOORTZETTEN

Ik wil jullie ook bedanken. Door jullie steun, zowel financieel als in gebed, kan de gemeente in Zambia toegerust worden om de missie van God voort te zetten. Ik droom ervan dat het werk van TEEZ in Zambia mag doorgaan. Dat we als christelijke instelling, samen met 10 kerkgenootschappen, in staat zijn om hoop te blijven bieden aan mensen die in een hopeloze situatie zitten en troost aan hen die zich ongezien en onbelangrijk voelen. Willen jullie ons blijven helpen om deze droom uit te voeren? Zodat we met z'n allen een verandering teweeg brengen bij mensen en in de samenleving?”

Toelichting bestedingen 2023

In 2023 hebben we **64.302 euro** meer besteed aan het mission-werk dan we verwachtten in het najaar van 2022. Kleine verschillen zijn te verklaren vanwege koerswisselingen. Extra, niet-begrote uitgaven waren er voor noodhulp in Congo (vanwege de aanhoudende droogte), een bijdrage voor het werk van ASDOABAC onder de Pygmeeën in de Centraal Afrikaanse Republiek, de accreditatie van het Westminster Christian Institute (de theologische school van de PCU-kerken in Oeganda) en een haalbaarheidsonderzoek voor verbreding van hun onderwijsprogramma, noodhulp onder Soedanese vluchtelingen in Oeganda (door de PCU-kerken) en de aanleg van vier waterputten door de CCAP-kerken in Zimbabwe.

De extra bestedingen hebben we kunnen doen met extra bijdragen vanuit de vereniging Verre Naasten. Dit komt deels uit de opbrengsten van de Biddag-campagne van Verre Naasten voor de aanleg van waterputten en verder uit (noodhulp-) budget dat begroot staat voor 'nieuw werk' vanuit de totale vereniging Verre Naasten. Onze bijdrage aan het geheel is conform begroting (**312.254 euro**).



Presbyteriaanse kerken (PCU)

Oeganda

€ 111.022

De presbyteriaanse kerk in Oeganda organiseerde 3 trainingen voor de leiding van zondagsscholen in 2023, waarbij 40 leraressen zijn getraind. Ook namen 60 vrouwen deel aan een vrouwenconferentie en kregen 50 jongeren catechisatie. Het leiderschap van de kerk is versterkt door theologische scholing en leiderschapstrainingen. Verder heeft de kerk Soedanese vluchtelingen bezocht, samen met hen Bijbelstudie gedaan en voedsel uitgedeeld.



Theologische universiteit FATEB

Centraal Afrikaanse Republiek

€ 18.311

De theologische school FATEB in Kameroen en in de Centraal-Afrikaanse Republiek bedient heel Franstalig Afrika en heeft zich in 2023 ingezet om meer online lessen te verzorgen. Ook zijn er studiebeurzen verstrekt aan studenten en is er geld beschikbaar gesteld voor gastdocenten om FATEB te bezoeken.



Gereformeerde kerken (URCC)

Congo

€ 178.234

De United Reformed Church in Congo heeft in 2023 een nieuwe kerk ingewijd: de Troostkerk in Kolwezi. Ook hebben 11 kerken noodhulp verleend aan de gemeenschappen vanwege de aanhoudende droogte in Congo. Naast voedsel kregen mensen ook schoppen en kapmessen om te gebruiken bij de landbouw. De vrouwen kregen doeken om zich te kleden en voor hun kinderen.



Leiderschapstraining (TLT)

Franstalig Afrika

€ 23.808

De Timothy Leadership Training werd dit jaar met onze steun gegeven in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo en in Kameroen. Er zijn maar liefst 204 mensen getraind. Eén van de dominees deelde wat hij geleerd had met de ouderlingen in zijn gemeente. Vervolgens heeft de hele gemeente voedsel, zeep en medicijnen ingezameld voor de gevangenen. De kerk verdubbelde in aantal!



Bijbelvertaling

Congo

€ 30.518

Door het bijbelvertaalwerk van Wycliffe hebben bijna 3000 mensen kennis gemaakt met 9 bijbelverhalen. De kracht van het Woord is zichtbaar: er zijn 6 kerken gesticht en 78 mensen gedoopt!



Missionaire Wereldwerkers

€ 7.245

In 2023 hebben we steun geboden aan 2 missionaire wereldwerkers: een mooi project waarbij theologisch onderwijs wordt gegeven in Zuid-Amerika en een uitzending naar het missionaire centrum Tamar Korat in Thailand.



Evangelisatie via media

Franstalig Afrika € 12.207

De (sociale) media wordt wereldwijd steeds belangrijker voor het verspreiden van het evangelie en het toerusten van dominees en evangelisten. 3xM focust op bijbelgetrouwe mediaproducties en goede nazorg. Deze zijn essentieel, omdat in sommige streken de televisie of de radio de enige bron van bijbelkennis is.



ASDOABAC

Centraal Afrikaanse
Republiek € 9.100

ASDOABAC zet zich in voor de Pygmeëen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In 2023 is er een prachtige conferentie georganiseerd met meer dan 200 evangelisten, dominees en geïnteresseerden die werken en leven onder de Pygmeëen. De conferentie was een grote bemoediging voor mensen die in een ingewikkeld land en moeilijke context het evangelie aan een achtergesteld volk verspreiden.



Trainingsprogramma (TEEZ)

Zambia

€ 23.256

TEEZ is een samenwerkingsprogramma van 10 kerkgenootschappen in Zambia die kerkleiders en kerkgangers wil toerusten om in Gods Koninkrijk te werken. Zo zijn er 47 dominees en domineesvrouwen getraind om in de gemeente voorbeeldfuncties in te nemen in hoe je met elkaar omgaat als gezin en als man en vrouw. Verder zet TEEZ zich in voor het milieu en daarom zijn er 10.600 bomen geplant!



Trainingsprogramma (TEE)

Congo

€ 13.998

Theological Education by Extension in Congo heeft dit jaar weer theologische training gegeven aan 70 dominees in afgelegen gebieden in Congo. Het is niet altijd makkelijk, de meeste dominees moeten boeren om rond te komen, dus de training wordt gegeven buiten het oogst- en zaaiseizoen.



Presbyteriaanse kerken (CCAP)

Zimbabwe

€ 37.842

De Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) in Zimbabwe heeft in 2023 4 waterputten geslagen. Deze waterputten waren hard nodig: 2023 was een droog jaar en het grondwater zat erg diep. Door water te delen kon men als kerk mensen met het evangelie bereiken. Ook volgden 8 studenten een theologische opleiding.