

VERRE NAASTEN

- geloof delen wereldwijd -



VERANTWOORDING 2023

**GA NAAR DE VOLGENDE PAGINA
OF KLIK OP DE DRENTHÉ MISSION
BUTTON HIERNAAST.**

Klik op een button om
meer te weten te komen



DRENTHE MISSION VERRE NAASTEN



— geloof delen wereldwijd —

VERANTWOORDING LEDENBIJDRAGE
SUPPORT-KERKEN VAN DRENTHE MISSION

Drenthe Mission is een regionaal samenwerkingsverband van 20 support-kerken. Drenthe Mission is één van de twaalf leden van de vereniging Verre Naasten. Verre Naasten steunde in 2023 wereldwijd 87 partners in 36 landen. Binnen de vereniging Verre Naasten is Drenthe Mission gericht op partner-kerken en -organisaties in Zuid-Amerika, het Caraïbisch gebied en ondersteuning van missionaire wereldwerkers.

Financiële samenvatting 2023

	Realisatie 2023		Begroot 2023	
Baten:				
Ledenbijdrage	€ 2.304.505	40%	€ 2.206.214	41%
Opbrengsten fondsenwerving	€ 3.507.440	60%	€ 3.213.260	59%
Som van de baten	€ 5.811.944	100%	€ 5.419.474	100%
Lasten:				
Besteed aan doelstelling: ondersteuning partners	€ 4.246.550	75%	€ 4.337.275	75%
Besteed aan doelstelling: betrokkenheid achterban	€ 703.057	12%	€ 709.080	12%
Wervingskosten en kosten beheer en administratie	€ 726.829	13%	€ 752.203	13%
Som van de lasten	€ 5.676.436	100%	€ 5.798.558	100%
Saldo financiële baten en lasten	€ 21.642		€ 4.000	
Saldo van baten en lasten	€ 157.150		€ -375.084	

Drenthe Mission

VERANTWOORDING 2023

Bedankt!

Als één van onze support-kerken maakten jullie in 2023 de steun aan onze partner-kerken in Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied weer mogelijk. Verbonden in Christus delen zij daar het geloof, in woorden én daden. Dat mission-werk is in 2023 opnieuw gezegend. Van elke partner staat in deze verantwoording een update. Ook is er een financieel overzicht. Daarin zien jullie o.a. dat we extra konden investeren in trainingen voor bestuur en docententeam van de EST in Suriname.

Voor de uitvoering van al dat mission-werk was in 2023 een bedrag van **262.597 euro** nodig. Vanuit de ledenbijdragen van onze support-kerken (quota) – jullie bijdrage! – hebben we **237.130 euro** kunnen bijdragen. Als Drenthe Mission konden we zo **90%** van het totaalbedrag financieren. De rest droeg Verre Naasten bij met giften van particulieren, kerken, scholen en fondsen. In het financieel overzicht delen we (opnieuw) ons bestedingsvoorstel voor 2024.

Focus op:



Rommell: 'Ondanks alle moeiten is God genadig en liefdevol, Hij is altijd trouw gebleven!'

Als support-kerk van Drenthe Mission | Verre Naasten ondersteunen we partner-kerken en organisaties in Latijns-Amerika. Zij dragen de bevrijdende boodschap van Jezus uit, in woorden én daden! Dat geldt ook voor de kerken in Venezuela, waar Rommell Piñero ouderling is. De hevige, langdurige economische crisis in dit land zorgt voor veel problemen. Wat is het verlangen van Rommell voor zijn gemeente en zijn land?



Onze projecten

Steun aan kerkplanters, nieuwe gemeenten, online coaching: wat gebeurde er veel in 2023. Als bestuur van Drenthe Mission | Verre Naasten zijn we dankbaar voor jullie steun! Gods werk gaat door, dat is zichtbaar in de prachtige resultaten die we kunnen noemen in deze verantwoording.

[Lees meer](#)

DRENTHEMISSION
VERRE NAASTEN
— geloof delen wereldwijd —



Financieel overzicht 2023

Ledenbijdrage (2023) support-kerken Drenthe Mission

Bedragen in €	Verwacht '24	Werkelijk '23	Verwacht '23
Ledenbijdrage uit quota van support-kerken	€ 201.464	€ 227.944	€ 232.090
Bijdrage uit reserve		€ 9.186	
Totale bijdrage	€ 201.464	€ 237.130	€ 232.090

Verantwoording bestedingen (2023) ledenbijdrage support-kerken Drenthe Mission

	Verwacht '24	Werkelijk '23	Verwacht '23
Brazilië - Presbyteriaanse kerk (IPB)	€ 100.298	€ 97.657	€ 97.677
Brazilië - Gereformeerde kerk (IRB)	€ 8.149	€ 11.077	€ 10.989
Brazilië - Theologisch onderwijs (SPS)	€ 15.672	€ -	€ 15.262
Cuba - ds. Manuel Gallardo	€ 14.029	€ 13.323	€ 13.662
Curaçao - Gereformeerde kerk (IRK)	€ 3.134	€ 4.469	€ 9.157
Suriname - Theologisch onderwijs (EST)	€ 11.284	€ 19.405	€ 10.989
Suriname - Radio (Shalom)	€ 17.427	€ 20.105	€ 16.971
Venezuela - Gereformeerde kerk (IRV)	€ 25.074	€ 25.027	€ 24.419
Missionaire Wereldwerkers	€ 5.642	€ 7.324	€ 7.326
Werkers in Gesloten Gebieden	€ 52.594	€ 64.209	€ 64.223
Beschikbaar voor nieuwe projecten	€ 18.806	€ -	€ 18.314
Besteed aan doelstelling: Ondersteuning partners wereldwijd	€ 272.108	€ 262.597	€ 288.989

Verwacht 2024:

74%

Werkelijk 2023:

90%

Verwacht 2023:

80%

€ 57.690 01/01/2023

€ 48.504 31/12/2023



Heeft u vragen over onze financiële verantwoording? Neem contact op met onze penningmeester via admin@verrenaasten.nl

Bestuur Drenthe Mission | Verre Naasten (peildatum 31-12-2023)
Hedzer Zeilstra, voorzitter
Garnt Sander, secretaris
Herman Lammers, penningmeester
Jan Bolt, lid
Bert Timmer, lid



Gereformeerde kerken

Venezuela

Als support-kerk van Drenthe Mission | Verre Naasten ondersteunen we partner-kerken en organisaties in Latijns-Amerika. Zij dragen de bevrijdende boodschap van Jezus uit, in woorden én daden! Dat geldt ook voor de kerken in Venezuela, waar Rommell Piñero ouderling is. De hevige, langdurige economische crisis in dit land zorgt voor veel problemen. Wat is het verlangen van Rommell voor zijn gemeente en zijn land?

“Mijn naam is Rommell Piñero, ik ben 29 jaar, getrouwd en heb twee jonge kinderen. Ik ben ouderling en lid van het muziketeam in onze kerk. Een kleine tien jaar geleden studeerde ik voor chemisch ingenieur. Toen de situatie in Venezuela verslechterde, kon mijn universiteit geen onderwijs meer bieden, dus kon ik mijn studie helaas niet afmaken. In mijn tijd als ouderling hebben enorm veel mensen Venezuela verlaten, vanwege de economische crisis. Dat heeft een gat geslagen in het leiderschapsteam van de kerk. Ook voor ons gezin is het uitdagend, het is mij in al die jaren nog niet gelukt om een vaste baan te vinden. Ondanks dat is God genadig en liefdevol geweest, Hij is altijd trouw gebleven!

GEEN GELD VOOR DE KERK

Wij zijn dankbaar voor de steun van de Nederlandse kerken. Een baan vinden is super lastig, en als je een baan hebt, gaat al je geld op aan eten, omdat het zo duur is. Er blijft weinig over, mensen hebben bijna geen geld om aan de kerk te geven. Dat maakt het moeilijk om als kerk te blijven bestaan. Dankzij de bijdrage van de Nederlandse kerken kunnen we eten kopen voor de mensen die het echt nodig hebben. Ik wil jullie vragen om te bidden voor de situatie in ons land, voor de kerken hier en voor de onderlinge relatie tussen de kerken. Er zijn zes gereformeerde kerken in Venezuela, maar we zijn gesplitst in twee delen en dat voelt niet goed. We zouden samen moeten werken. We moeten elkaar vergeven en samen groeien, we

zijn één in Christus.

KRACHT VAN GEBED

Ik bid elke dag met mijn familie: we danken God voor het eten, voor onze gezondheid en voor het huis waarin we wonen. Soms vergeten we dat we God overal voor mogen danken, zelfs voor het opstaan in de ochtend. Ik heb de kracht van gebed persoonlijk ervaren in mijn leven. Mijn vrouw heeft twee miskramen gehad en tijdens de zwangerschap van ons tweede kind voelde zij al vroeg weeën. We hebben veel gebeden en vroegen gemeenteleden om voor ons te bidden. We weten dat God altijd luistert: Hij weet wat wij nodig hebben, wanneer we het nodig hebben en hoe we dit nodig hebben. Dankzij God en Zijn genade is onze baby gezond geboren.

GELOVEN IN IETS...

Het is belangrijk om het geloof te delen in Venezuela. De meeste mensen hier zijn niet gewend om naar de kerk te gaan. Ze geloven dat er ‘iets’ is, een hogere macht of iets dergelijks. Mensen kijken je raar aan, als je vertelt over God die van hen houdt. Dit komt denk ik door de vele problemen in ons land. Mensen houden niet van elkaar, we maken misbruik van elkaar en stelen van elkaar. Ook wanneer je als christen probeert om iets goed te doen, wordt daar snel misbruik van gemaakt. Ik droom ervan dat wij als kerk groeien, dat we het geloof mogen delen in Venezuela. Wilt u ons blijven helpen om onze droom waar te maken?”



Radio Shalom

Suriname

€ 20.105

Radiostation Shalom verzorgt verkondigende programma's, ook op de Surinaamse televisie. Het programma 'Getuigenis' trok tussen de 300 en 600 kijkers per uitzending, waaruit gemiddeld 50 verzoeken tot nazorg kwamen. Onze bijdrage maakte ook het bijzondere radioprogramma Libi Anga Gadu mogelijk, waarmee de achtergestelde Aucaanse bevolkingsgroep wordt bereikt.



Theologisch onderwijs (EST)

Suriname

€ 19.405

Maar liefst 27 studenten behaalden in 2023 hun diploma aan de theologische school (EST) in Paramaribo. Drenthe Mission helpt EST met gastdocenten die in Paramaribo komen lesgeven. Verder werkte de school aan bestuurlijke vernieuwing, ds. Martiredjo nam afscheid als directeur en er zijn 2 nieuwe enthousiaste directieleden aangesteld. Ook kon de school, met steun van Stichting Pharus, een bouwkevel aankopen. Daar laten ze 2024 een eigen schoolgebouw bouwen.



Manuel Gallardo

Cuba

€ 13.323

Ook in 2023 ondersteunden we de Cubaanse predikant Manuel. Hij volgt in de Verenigde Staten een studie (PhD) om hopelijk daarna in Cuba als docent aan het werk te kunnen gaan.



Presbyteriaanse kerken (IPB)

Brazilië

€ 97.657

In de zuidelijke provincie Rio Grande do Sul stichten evangelisten van de presbyteriaanse kerk van Brazilië tal van nieuwe gemeentes. Een tiental daarvan wordt ondersteund door Drenthe Mission. Dat werk is niet altijd makkelijk, maar de nieuwe kerken trekken altijd bezoekers. Sommige bezoekers vertrekken weer, anderen blijven komen en geven hun leven aan Christus. Zoals in de stad Bento Gonçalves, in 2023 werden daar 7 mensen gedoopt.



Theologisch onderwijs (SPS)

Brazilië

De opleiding Fatesul in Curitiba maakte een verandering door en is nu officieel erkend als predikantsopleiding voor de presbyteriaanse kerk in Brazilië (IPB). De officiële naam van het seminarie is nu Seminário Presbiteriano do Sul (Zuidelijk Presbyteriaans Seminarie). Dankzij Drenthe Mission kunnen docenten van de opleiding doorstuderen. Zo is ds. Rorgers Pianaro in 2024 begonnen aan zijn PhD.



Gereformeerde kerken (IRB)

Brazilië

€ 11.077

Afgelopen jaar was voor de kerkplanting in Colombo een bijzonder jaar: er werd een kerkenraad geïnstalleerd van 3 ouderlingen en een diaken. Daarmee is de gemeente officieel geïnstitueerd. Ook dit jaar hebben zich mensen aangesloten. De gemeente blijft zeer actief in het uitdragen van het evangelie.



Gereformeerde kerken (IRV)

Venezuela

€ 25.027

De situatie voor de kerken in Venezuela is nog steeds lastig. Maar ook in 2023 zijn ze vol goede moed met steun van Drenthe Mission doorgegaan met evangeliseren en omzien naar hun naasten in nood. Ze weten zich bemoedigd door de relatie met de kerken in Drenthe. Ouderling Rommell was in juni in Nederland voor de Internationale Conferentie van Verre Naasten.



Gereformeerde kerk (IRK)

Curaçao

€ 4.469

De Papiamentstalige gemeente op Curaçao ontvangt geen structurele financiële steun. In het voorjaar van 2023 organiseerde de gemeente een bijbelweek die door omwonenden heel goed is bezocht. Oud-zending ds. Afinus de Vries is op bezoek geweest om de kerkenraad en gemeente te coachen. Drenthe Mission heeft dit financieel mogelijk gemaakt.



Missionaire wereldwerkers

€ 71.534

In 2023 ondersteunden we 6 missionaire wereldwerkers: Nederlanders die alleen of met hun gezin via andere organisaties ergens in de wereld mission-werk doen. Een aantal van hen werkt in Gesloten Gebieden. Dit wereldwerker-programma loopt tot eind 2026 en met alle werkers hebben we inmiddels contracten afgesloten tot die datum.