

Kerkblad artikel 2024 Micha Zondag

Zondag 20 oktober 2024 is het Micha Zondag. Geïnspireerd door Micha 6:8 gaan kerken en christenen samen aan de slag met thema's rond sociale en ecologische gerechtigheid. Dit jaar gaat Micha Zondag over het onrecht dat te vaak buiten ons gezichtsveld blijft en staat de vraag 'Zien we het wel?' centraal. God vraagt ons nadrukkelijk om oog te hebben voor de mensen aan de rand van de samenleving en naast deze mensen te gaan staan.

Daarom komt Verre Naasten dit jaar tijdens Micha Zondag op voor mensenrechten van de Bayaka-pygmeëën in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Verre Naasten werkt samen met de lokale kerk die werkt onder de Bayaka-pygmeëën, een van de oudste beschavingen ter wereld. De traditionele levenswijze van dit volk staat onder druk door kolonisten die zich vestigen in hun leefgebieden. Veel van de Bayaka-pygmeëën worden tot slaaf gemaakt. Ze worden afgeperst of uitbetaald in alcohol en drugs. De kerk deelt het evangelie met de Bayaka-pygmeëën en organiseert bijvoorbeeld bemoedigende conferenties.

7 dagen lopen

Tijdens zo'n conferentie wordt gesproken over de noden van de mensen en hoe geloof daarin verschil kan maken. "Mensen hebben er veel voor over om naar de 7-daagse conferentie te komen", zegt François. "Ondanks de hoge kosten namen predikanten een aantal van hun kerkleden mee. Voor sommigen betekende dit dat ze een wandeltocht van zeven dagen voor de boeg hadden!" Hierdoor misten ze een deel van het programma. François: "Maar het belangrijkste was dat de gemeenteleden bemoedigd werden en nieuwe ideeën op konden doen. Dit kunnen ze thuis doorvertellen."

Bemoediging tijdens conferentie

Bij thuiskomst is dus niet alleen de evangelist of pastor geïnspireerd, ook de gemeenteleden die op de conferentie waren kunnen hun getuigenis delen. François: "Het is belangrijk dat gemeenteleden thuis uitdragen dat ze als geliefde en vrije kinderen voor God mogen leven. Vrij van slavernij en zonde. Het evangelie gaat immers over redding uit slavernij van de zonde, verkeerde praktijken en andere mensen."



Waardevol in Gods ogen

De belangrijkste les is dan ook dat ze zich niet langer als slaven gedragen richting de kolonisten, maar zelf meer regie gaan voeren over hun leven. Waar niemand naar het volk van de Bayaka-pygmeëen omkijkt, maakt de kerk hier een groot verschil. Daarom wil Verre Naasten met onze partnerkerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek deze bevolking helpen en hen laten weten dat ze waardevol zijn in Gods ogen!

Help ook mee!

Uw gift voor de mensenrechten van de Bayaka-pygmeëën is van harte welkom tijdens de collecte op Micha Zondag (zondag 20 oktober). U kunt ook rechtstreeks geven via de Tikkie hiernaast of uw gift overmaken naar Verre Naasten op rekeningnummer NL31 INGB 0000 363600 o.v.v. Micha Zondag Zambia. Alvast bedankt!



