



Regelmatig valt de terreurorganisatie Boko Haram dorpen aan in Noord-Kameroen. Jihadisten ontvoeren en vermoorden mensen, daarnaast stelen ze vee en branden gewassen plat. Door het geweld van Boko Haram slaan mensen op de vlucht en kloppen bij de kerk aan.

De kerk in het noorden van Kameroen vangt veel vluchtelingen op. Dominee Christophe Hadama vertelt: "Ik maak me wel eens zorgen dat wij ook aangevallen worden. Toch blijven we op de plek waar God ons heeft neergezet. We bieden hulp aan vluchtelingen en we delen het evangelie met hen. We willen het kwade bestrijden door het goede te doen."

De kerk helpt vluchtelingen met een stukje grond zodat ze voedsel kunnen verbouwen. Zo hebben ze te eten en een klein inkomen. Ook heeft de kerk een opleiding voor verpleegkundigen. Zo hebben jonge vluchtelingen kans op werk.

Bid en geef voor een hoopvolle toekomst!

Bid en geef voor dit werk in het noorden van Kameroen, zodat de vluchtelingen voedsel, inkomen én betere gezondheidszorg krijgen. Uw gift is welkom op IBAN NL31 INGB 0000 363600 t.n.v. Verre Naasten. Of geef snel en gemakkelijk online door het scannen van de QR-code of via verrenaasten.nl/hoop. Bedankt voor uw bijdrage!



Bid en dankt u mee?

- **Bid mee** voor bescherming voor de dorpen en inwoners als de aanvallen van Boko Haram zorgen voor angst.
- **Dank mee** voor de landbouwprojecten. En bid dat de oogst succesvol is en er genoeg te eten is.
- **Bid mee** dat het evangelie van Jezus Christus de harten van de mensen raakt.
- **Dank mee** dat de kerk in Kameroen Jezus' voorbeeld volgt: het kwade bestrijden door het goede te doen!