

Het licht van Gods Woord in Venezuela

Valentina Coronel Herrera (29 jaar) woont in Venezuela. Elke dag voelt ze de gevolgen van de crisis waarin het land zit. Ook de kerk heeft hier last van. "Maar ik zie ook welke positieve impact God heeft op kinderen en tieners die naar de kerk komen", zegt ze. Valentina is lid van één van de gemeentes die ondersteuning ontvangen van Drenthe Mission | Verre Naasten. En die hulp is hard nodig!

De kerk in Venezuela heeft het zwaar. Valentina merkt dit elke dag. "In Venezuela gaan we door een van de ergste crises in het land. Dit heeft invloed op onze gezondheid, onderwijs, economie, voedsel, samenleving, gezinnen en kerken. Al jaren leven we onder deze moeilijke omstandigheden en de beproevingen van de Heer. Onze harten worden getest en op de proef gesteld."

Veel mensen vertrekken uit het land, maar Valentina blijft. Ze zegt: "We hebben Gods krachtige en genadige hand gezien, hoe dingen in ons leven groeien, meer worden en we niets tekortkomen, zoals in Psalm 23:1 'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets'. Ik leid groepen kinderen en tieners, met een bijbelstudieplan. Dit doe ik samen met de voorganger en de coördinator van de leerkrachten. Ik heb de verantwoordelijkheid om de Bijbel te lezen, de kinderen het Woord van God te leren en te bidden, net zoals vroeger met mij werd gedaan. Het is een zegen. De meeste kinderen en tieners komen zonder hun ouders naar de kerk. Het is bijzonder om hun behoeften te zien en hen toch elke keer in de kerk te zien. Het leren van Gods Woord brengt licht in hun leven en geeft hen hoop en richting over wat goed en slecht is, voor henzelf en voor anderen."

Afgelopen oktober was Valentina uit Venezuela deelnemster aan de Internationale Conferentie in Nederland. Ze is lid van één van de gemeentes die ondersteuning ontvangen van Drenthe Mission | Verre Naasten.