

Nadia deelt Jezus' licht

Nadia Mendis woont in Sri Lanka en is HR-manager en coördinator geestelijke versterking bij de hulporganisatie Leads. Deze organisatie helpt misbruikte kinderen. "In mijn werk ervaar ik dat je Jezus' licht kunt uitstralen in wat je doet", zegt ze. En dat is goed, want de problematiek bij de kinderen is vaak erg heftig!

"Leads is een organisatie die misbruikte kinderen in Sri Lanka helpt. We hebben opvanghuizen waar kinderen een aantal maanden wonen en in een veilige omgeving kunnen werken aan herstel en verwerking. We bieden therapie, begeleiding en juridische steun. Ik werk hier nu 7 jaar als HR-manager. Sinds een paar jaar is mijn takenpakket uitgebreid met aandacht voor geestelijke versterking van onze medewerkers. Jezus is het fundament van waaruit wij werken bij Leads. Het is belangrijk en goed dat we – juist als collega's – samen bidden, de Bijbel openslaan, investeren in ons geloof.

Ik denk dat je Jezus' licht kunt uitstralen in alles wat je doet. Het is aan de ene kant een enorme verantwoordelijkheid. En heel groots. We mogen als christenen vuurtorens in de nacht zijn. Tegelijk zijn we licht in al onze taken en bezigheden. Ik ervaar het in de pastorale gesprekken die ik voer met Leads medewerkers. De vrouwen die in de opvanghuizen dag en nacht kwetsbare kinderen begeleiden; zij zijn de echte superhelden! Maar het is ook zwaar werk. Velen zijn zelf door de duisternis van misbruik gegaan of hebben er anderszins mee te maken gehad. Zij lopen tegen dingen aan in hun werk. Ik kan er voor hen zijn, naar ze luisteren en met hen praten. Door hen aandacht, tijd en ruimte te geven, maak ik hun werk mogelijk. Soms gaan de gesprekken mijn pet te boven – in de zin dat er heftige problematiek speelt en ik geen psycholoog ben. Toch ervaar ik dan Gods leiding. Ik voel aan of ik iets moet zeggen, of enkel mag luisteren. Ik vraag het Hem, ik heb de wijsheid niet in pacht, maar Hij wel.

Op kantoor hebben we een 'prayer room', een gebedsruimte. De kracht van gebed is ongekend! Kijk alleen maar naar ons gloednieuwe Kedella building (het nieuwe opvanghuis van Leads; mogelijk gemaakt dankzij financiering van Stichting Pharos). Dit enorm grote, kostbare project leek onmogelijk te realiseren. Terwijl het hard nodig was; we verlangden ernaar om een meer comfortabele ruimte te hebben voor de kinderen, die veilig is en met meer ruimte. Daarom bleven we bidden. Jarenlang. En nu is het gebouw er! Dankzij steun van Pharos via Verre Naasten.

Zonder de support uit de kerken van Indonesië Mission | Verre Naasten zou Leads veel minder kunnen doen. Veel misbruikte kinderen zouden geen veilige plek hebben, geen therapie kunnen krijgen om hun trauma's te verwerken en ondersteuning om hun leven weer op te pakken. Er zou minder geld zijn voor juridische begeleiding, dus geen gerechtigheid voor veel kwetsbare, beschadigde kinderen. We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat we kunnen doen voor misbruikte kinderen in Sri Lanka, dankzij de steun uit Nederland!"