

Op werkbezoek in Senegal

In juni 2024 waren ds. Egbert Brink en Maaïke-Trienke Mul op werkbezoek in Senegal. Brink gaf er les aan de theologische opleiding ITES en de studie voor verpleegkunde en verloskunde IISI. Mul bezocht Mariama Soumana die verbonden is aan een andere organisatie die West-Afrika Mission I Verre Naasten ondersteunt: World Renew. Dit is een project waarbij kwetsbare vrouwen in Mali hulp krijgen. Soumana en haar man Harouna wonen sinds kort in Senegals hoofdstad Dakar.

“Mariama Soumana is een hoogopgeleide vrouw. Ze heeft journalistiek op haar cv staan en ontwikkelingsstudies met een specialisatie op het gebied van gender en traumaverwerking. Bij World Renew helpt ze vrouwen die trauma’s hebben en met geweld in aanraking zijn gekomen”, vertelt Maaïke-Trienke Mul. Ze bezocht haar thuis en ontmoet ook haar man die als landendirecteur bij World Renew werkt. “Soumana komt uit een Nigeriaanse moslimfamilie en bekeerde zich tot het christelijk geloof. Ook haar neef werd christen, maar de druk vanuit de moslimfamilie was zo groot dat hij besloot om weer moslim te worden.”

Mul had tijdens de reis ook veel contact met Adji Bineta Faye. Zij is docent aan de opleiding IISI die door de christelijke unie van medici en paramedici UCMPS is opgericht. Mul heeft boeiende gesprekken met haar, omdat ze allebei in de zorg werken. Mul werkt als verpleegkundige in een hospice. Faye blijkt een passie te hebben voor palliatieve zorg, de zorg aan ongeneeslijk zieke mensen.

Christelijke waarden

De studie voor verpleegkunde en verloskunde wordt niet alleen door christelijke studenten gevolgd. Ook jongeren met een moslimachtergrond schrijven zich in. Directrice Garance Boumda en Faye vertellen enthousiast dat patiënten graag een christelijke verpleegkundige aan hun bed zien, omdat zij meestal vriendelijk zijn en begaan met de zieken. “Dit wordt ook uitgedragen in de lessen: dat zieken even veel waard zijn als gezonde mensen, dat God geen onderscheid maakt en dat ieder mens ongeacht zijn of haar status respect verdient. Het is voor veel leerlingen een eyeopener”, vertelt Mul.

Interactief

Mul woont een les bij die ds. Brink geeft aan de studenten. Ze zit naast Faye in het klaslokaal. “De les is interactief en het wordt op een gegeven moment heel persoonlijk. Hoe reageer je als iemand iets heel verdrietigs meemaakt? Volgende keer beter? Flink zijn? De studenten reageren. Faye vertelt me dat mensen in de dorpen soms gezegd wordt niet te huilen, zelfs niet bij een sterfgeval.” Mul spreekt ook studenten: “Een meisje dat verpleegkunde doet, vertelt dat ze zich eerst voor verloskunde wilde inschrijven. Maar door de ziekte van haar moeder veranderde ze haar keuze om zo ook de zorg voor haar moeder op zich te kunnen nemen. Haar vader overleed jong en ze heeft al veel lijden in haar leven ervaren.”

Mercy Ships

Faye vertelt dat één van de schepen van Mercy Ships vorig jaar in Dakar aanmeerde. Ze heeft een opleiding palliatieve zorg bij Mercy Ships kunnen volgen en trok met een verpleegkundige van Mercy Ships langs de Senegalese dorpen om mensen te bezoeken die palliatieve zorg nodig hebben. Na het vertrek van Mercy Ships zette Faye de bezoeken voort.

Lees meer hierover op onze website:

<https://verrenaasten.nl/aantal-studenten-voor-christelijke-zorgopleiding-groeit-snel>

<https://verrenaasten.nl/malinese-kerken-komen-in-actie-tegen-misbruik>

In oktober 2024 bezocht Faye Nederland voor een internationale vrouwenconferentie van Verre Naasten en LUME om andere invloedrijke vrouwen te ontmoeten. Soumane was ook uitgenodigd, maar kreeg helaas geen visum om naar ons land te komen.