

## Zegen ondanks overstromingen in Zuid-Brazilië!

**In mei van het afgelopen jaar werd Rio Grande do Sul (Zuid-Brazilië) door zware overstromingen getroffen. Deze overstromingen veroorzaakten een ramp. Veel huizen en andere gebouwen stonden lange tijd onder water en pas na zo'n 30 dagen was het water weer terug op het oude niveau. Ook onze presbyteriaanse broers en zussen in Rio Grande do Sul zijn hierdoor getroffen. Van drie gemeenten stond het kerkgebouw onder water en velen moesten hun huizen verlaten.**

Niet alleen zijn de huizen en spullen door de overstromingen vies of onbruikbaar geworden, ook het rioolsysteem en de elektriciteitsvoorzieningen zijn kapot. Maar er is ook een mooi verhaal te vertellen: de hele gemeenschap kwam in actie en bood hulp aan zoveel getroffen en van de overstroming. Eerst door het bieden van noodhulp met water, voedsel en medicijnen. Daarna met het helpen opruimen, schoonmaken en repareren.

De broers en zussen werden geholpen door de presbyteriaanse kerken uit heel Brazilië, met voedselpakketten en donaties. Maar er kwamen ook veel vrijwilligers naar Rio Grande do Sul om te helpen schoonmaken, uitdelen en verzorgen. Een prachtige daad van omzien naar elkaar. Veel mensen zijn geraakt door de liefde die uit deze acties sprak, zelfs zo dat er nu op drie plaatsen een nieuwe kerkgemeenschap ontstaat. God brengt mensen bij Hem. Een grote zegen na alle nood!

*Drenthe Mission | Verre Naasten steunt het kerkplantingswerk in Rio Grande do Sul. Dit project is ruim 25 jaar geleden opgestart. Op dit moment zijn er 17 kerkplantingen op weg naar zelfstandigheid. Blijft u meebidden en geven? Samen delen we geloof wereldwijd, in woorden én daden!*