

Kerkbladartikel

Droomprojecten

Onze partners delen vaak hun dromen met ons. Bij Verre Naasten zijn we onder de indruk van de veelzijdigheid en creativiteit van onze partners. Hun dromen willen we ook met jullie delen en zodoende de mogelijkheid bieden heel gericht te geven voor een bepaald project(droom).

Neem eens een kijkje op de site: <https://droom.verrenaasten.nl/projects>

Bestem bijvoorbeeld een zendingscollecte voor zo'n droomproject of zet zelf een actie op.



Ds. Samit uit Chhapara deelt zijn droom met ons.

“De vrouwen in onze kerk hebben in Chhapara onderzoek gedaan naar het welzijn en de behoeften van ouderen in onze stad. Zij ontdekten dat 81% van de gezinnen samenwoont met verschillende generaties. De ouderen worden goed verzorgd door hun familieleden, maar missen soms contact en mensen om mee te praten. Mannen trekken er vaak zelf nog op uit voor een wandeling en een praatje, maar voor vrouwen is dat ongebruikelijk. Zij zitten thuis in afwachting of er familieleden of buren op bezoek komen. Ook is er, door de drukte in het gezin, minder aandacht voor de gezondheid van ouderen: ze nemen niet de juiste medicatie of missen controles wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.

Mijn droom is om een dagopvangcentrum te openen voor ouderen. Een fijne, gezellige plek waar zij vrienden ontmoeten en waar het evangelie centraal staat.”